

HAYATINI BİR 'OY' BELİRLİYECEK



Düzce Siyaset Meydanı Bülteni
Sandık gününe kadar her gün
yayınlanacak

Çok önemli bir seçim sürecine girdik. 31 Mart 2024 yerel seçimleri Türkiye'nin tüm şehirlerinde 'hayati' olabilecek önemdedir. Bu yüzden, 'Düzce Siyaset Meydanı' olarak yerel seçimle ilgili özel bir çalışma yapmak istedik.

Partilerin ve adayların politik söylemleri, vaatleri en sonunda vatandaşta/halkta karşılık bulacak ya da bulmayacaktır. Burada önemli olan 'halkların söz sahibi' olabilmesidir. Bunun için amacımız halkın, vatandaşın bilinç düzeyine katkı sunmaktır.

Yerel seçimin önemine binaen salt seçim üzerine bir gazete olmalıdır. 'Samanlık yandı', 'öküz dereye düştü', 'birbirlerine yan baktılar, kavga çıktı' türü haberlerin arasına sıkıştırılmış siyaset haberleri kıyıda/ köşede kalacak, halkın siyaset bilincine ışık tutmayacaktır.

Düzce Siyaset Meydanı'nda siyaset değerleri, yerel yönetime soyunmuş adayların politik ve yerel düşünceleri yer alacaktır. Adayların yanı sıra, genel politik yazılar yayınlanacaktır. En sonuçta da 'halkların söz sahibi olduğu' bir yayın ortaya çıkacaktır.

Atıla Gösterişli

www.maviduzce.com

Geleceğe güvenle bakabilmenin, toplumsal korkulardan arınmanın, toplumsal parçalanmışlığa son vermenin bir yolu da yerel yönetimlerin toplumsal barışın inşasında etkin rol üstlenmeleridir.

Yerel seçimler yaklaşırken, bu yönde demeçlerin, açıklamaların, gelişmelerin olduğu şimdiki zamanda; yerel yönetimlerin önemini, bilhassa yaşam memnuniyetiyle, adaletiyle alakasını belli doğrularla dile getirmekte fayda var. Yerel yönetimler siyaset gündeminin en mühim maddesidir ve toplumsal adaletin, uzlaşımın, birliğin üzerinde daha da durmamızın fırsatıdır. Politik hareketlerin kitlelere sağladığı amacı; sosyal bağların güçlenmesi ve yeni fikir, alan, çözüm üretimi açısından ele almamız kamu yararına olacaktır. Sosyal adaletin ve mutluluğun sağlanması arasındaki kavramsal ilişki yerel politikalarla bire bir ilgilidir.

Tanımlamak gerekirse; kamu yönetiminin etkin parçası olan yerel yönetimler, il ve ilçelerde yaşayan insanların, yerele ilişkin gereksinimlerini karşılamak saikiyle kurulan ve hukuk düzeni içinde oluşturulmuş anayasal kuruluşlardır. Bu anlamda, dürüst hedef yereldeki sorunlara çözüm sağlamak olduğu gibi yüzde yüz doğru eksenle yaşam memnuniyetini gerçekleştirmektir.

Sosyal donatı, kent hakkı ve kent bilinci manasında, siyasi kültürün ve partilerin gündemi yerel yönetimler, idari hiyerarşik sorumluluğun çok ötesinde bir bilgi, doku, uzlaşma, çözüm ve gelecek sahasıdır.

Geleceğe güvenle bakabilmenin, toplumsal korkulardan arınmanın, toplumsal parçalanmışlığa son vermenin bir yolu da yerel yönetimlerin toplumsal barışın inşasında etkin rol üstlenmeleridir. İyi yaşam, birlik, beraberlik, dirlik içinde mutlu ve adil toplum söylemi; anayasal hakka dairdir, demokrasinin ve ekonomik işleyişin nirengi noktasıdır. Artık yerel yönetimlerin performanslarının değerlendirme ölçütü sorunlara çözüm üretmenin ötesinde hakiki yaşam mutluluğuyla, memnuniyetiyle ve ulusal politikalara vizyon üretmekle anlamlıdır. Beraber karar alma, denetleme, şeffaflık ve hukukun üstünlüğü hususlarının hayata geçmesinin ilk adımının yerel yönetimler olduğu muhakkak akılda tutulmalıdır.

CHP Düzce Belediye Başkan Adayı Op.Dr. Sedat Çelikel

İYİ Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Mehmet Keleş

DEVA Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Murat Caymaz

CHP Akçakoca Belediye Başkan Adayı Fikret Albayrak

CHP Çilimli Belediye Başkan Adayı Cemil Tınaz

CHP Gölyaka Belediye Başkan Adayı Necmi Gürgen

CHP Yığılca Belediye Başkan Adayı Önder Atasoy

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan

Hedef seçimleri kazanmak olmalıdır. O nedenle yarından tezi yok yaşadığımız kentlerde partimizin belediye başkanı adayları için canla başla çalışmalıyız. Dokunmadık zil, çalmadık kapı bırakmamalıyız. Yerel seçimler tüm ülkeler için yaşamsal önem taşıyor hele bizim gibi ülkelerde daha da yaşamsaldır.

Emekliye açık mektup

Bizi kışkırdığı söylenen ülkelerde yaşayanlar emekli maaşlarıyla başka ülkelere tatile gidiyor. En yoksulu Türkiye'ye geliyor, ülkesinde yaşamaktan daha ucuz olduğu için. Senin rüyanda göremediğin Antalya'da tatil yapıyor bir ay her şey dahil. Sen tatile çıkıyor musun? Tatilden vazgeçtim, bir lokantaya götürebiliyor musun aileni? Bir balıkçıya gidebiliyor musunuz? Veya kebabçıya en azından? Şöyle birer porsiyon iskender yiyebiliyor musunuz ailece ayda bir kez olsun?

CHP Düzce 1.sıra Belediye Meclis Üyesi Adayı Emre Güleç

İYİ Parti Düzce 1.sıra Belediye Meclis Üyesi Adayı Ender Çakar

YEREL SEÇİMLER BİR UMUTTUR

Hedef seçimleri kazanmak olmalıdır. O nedenle yarından tezi yok yaşadığımız kentlerde partimizin belediye başkanı adayları için canla başla çalışmalıyız. Dokunmadık zil, çalmadık kapı bırakmamalıyız.

Bugünün manzarasına bakarsak gördüğümüz; krizler, paranın pul olması, yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik, bölgesel dengesizlik, tarımın çöküşü, kıyı, orman, arazi yağması, betonlaşmış kentlerdir.

Yolsuzluklar ve ahlaksızlıklar artık insanları şaşırtmıyor bile. Başka ülkede olsa aylarca konuşulacak mevzular bizim için çerezlik haberler haline dönüştü. Her gün bin türlü hırsızlık ve haksızlığa şahit oluyoruz ve artık şaşırma duygumuzu kaybettik. Toplumumuzdaki adalet algısı yok olma noktasına ulaştı. Sistem bunları normalleştirdikçe insanlar da kanıksamaya başladı.

Zamları, hayat pahalılığını, emeklilerin fakirliğini, emekçilerin sömürüldüğünü, genç ve kadınların dışlandığını, işsizlik ve açlığın giderek büyüdüğünü gören halk bunalmış ve öfkelenmiş durumdadır. Dolayısıyla tüm bunlara sebep olan AKP'ye oy vermeyecektir.

Milyonlarca insan yoksulken, AKP ve

yandaşlarının haksızca zenginleştiği bir ortamda, belediyelerin AKP tarafından yeniden rant kapısı haline getirileceği bilindiği için 31 Mart seçimlerinde halk AKP'yi seçmeyecektir.

Herkesin hakkının, hukukunun tanındığı, kimsenin zayıf olduğu için ötekileştirilmediği, inancından, dünya görüşünden ötürü dışlanmadığı bir Türkiye için kuralları kişilere göre değişmeyen bir "yeni düzen"e ihtiyacımız var.

Hedef seçimleri kazanmak olmalıdır. O nedenle yarından tezi yok yaşadığımız kentlerde partimizin belediye başkanı adayları için canla başla çalışmalıyız. Dokunmadık zil, çalmadık kapı bırakmamalıyız. Yerel seçimler tüm ülkeler için yaşamsal önem taşır hele bizim gibi ülkelerde daha da yaşamsaldır.

Kentlerimizde huzur içinde yaşamak istiyorsak, kentlerde yaşayanların yönetime katılmaları ve destek vermeleri gereklidir. CHP'nin sosyal demokrat belediyecilik anlayışı da bunu kucaklar. Bu nedenle elbirliğiyle adaylarımızın yanında canla başla çalışarak özlediğimiz yerel iktidarları kurmak, belediye başkanlarımızı oylarımızla taçlandırmalıyız.



Talih Özcan
CHP Düzce Milletvekili

Zamları, hayat pahalılığını, emeklilerin fakirliğini, emekçilerin sömürüldüğünü, genç ve kadınların dışlandığını, işsizlik ve açlığın giderek büyüdüğünü gören halk bunalmış ve öfkelenmiş durumdadır. Dolayısıyla tüm bunlara sebep olan AKP'ye oy vermeyecektir.

Sermayenin Rantına Değil,
Düzce'nin Halkına
Çalışan Belediye.

HALKÇI

Op. Dr. Sedat Çelikel
VİRA BİSMİLLAH..

dr.sedatcelikel
sedatcellkel

CHP Düzce Belediye Başkan Adayı

**işimiz
GÜCÜMÜZ
DÜZCE**

EMRE GÜLEÇ
CHP Düzce 1. Sıra
Belediye Meclis
Üyesi Adayı

CHP

chp.org.tr

Keleş Düzce'ye
iyi gelecek!



EMEKLİ ARKADAŞIMA AÇIK MEKTUP

Sevgili emekli arkadaşım,

Bir ay sonra seçim var ve bütün ülke seni konuşuyor; biliyorsun değil mi? Herkes seni konuşuyor. Kimi "Bu emekliler yüzünden oylarımız düşecek" diye titriyor tir tir. Kimi de "Bunlar Akapenin oy deposuydu. Şimdi o kadar kötü bir durumdalar ki Akapeye kaybettirecekler inşallah" havasında...

25 yılını, 30 yılını belki daha fazlasını alınteri dökerek geçirdin. Geceni gündüzüne kattın. Çalıştın, çabaladın. Zor günler geçirdin. Ekmek aslanın ağzındaydı hep.

Sonunda emekli oldun. Üç kuruş ikramiye tutuşturdular eline. Eskiden ev alınırdı o ikramiyeyle, bugün araba alamıyorsun. Ne arabası? Belki beyaz eşyayı yenilersin ancak. Kredi kartı borcunu kapatırsın belki. Belki de kapatamazsın.

Bir de maaş bağladılar. Açlık sınırının altında. Açlık sınırı 19 bin lira olmuş. Senin maaşın 10 bin. İşe yeni giren 17 bin asgari ücret alıyor. Sen o kadar çalıştın, aldığın 10 bin. Açlık sınırı 19 bin. Yoksulluk sınırı 52 bin...

Bizi kıskandığı söylenen ülkelerde yaşayanlar emekli maaşlarıyla başka ülkelere tatile gidiyor. En yoksulu Türkiye'ye geliyor, ülkesinde yaşamaktan daha ucuz olduğu için. Senin rüyanda göremediğin Antalya'da tatil yapıyor bir ay her şey dahil.

Sen tatile çıkıyor musun? Tatilden vazgeçtim, bir lokantaya götürebiliyor musun aileni? Bir balıkçıya gidebiliyor musunuz? Veya kebabçıya en azından? Şöyle birer porsiyon iskender yiyebiliyor musunuz ailece ayda bir kez olsun?

Ucuz kıyma alabilmek için kuyruğa giriyorsun sabahın seherinde. Kıyma. Pirzola filan değil. Kıyma...

Oradan da belediyenin ekmek kuyruğuna.

Pazara gidiyorsun. Ne domatesin, ne patlıcanın yanına yaklaşılmıyor. Hıyar bile ateş pahası...

Bak önümüz Ramazan. Ne koyacaksın sofrana iftarda? Pastırma? Sucuk? Onlardan vazgeçtim. Peynir alabiliyor musun? Bildiğimiz beyaz peyniri?

Pide 15 lira oldu, duymuşsundur.

Oylarınla seçtiğin cumhurbaşkanı sana manda yağurdu, Medine hurması, kestane balı karışımını tavsiye ediyor. "Şifa" diyor. Ardından da 50 arabalık konvoyuyla cumaya gidiyor Allah kabul eder umuduyla...

Sevgili emekli arkadaşım,

Sen bu gidişe dur diyebilirsin.

Bugüne kadar iktidar partisini sen ayakta tuttun. Sen boca ettin ona

oyları. Kendine göre nedenlerin vardı.

"Alın secdeye geçiyor" dedin. "Öteki gelirse bayrak iner, ezan susar" yalanına inandın. Belki yürüyüşünü sevdin adamın.

"Biz ekonominin kitabını yazdık" sözüne güvendin. "Durum kötü ama ancak o düzeltir" sanısına kapıldın.

Öyle değil işte. Görüyorsun artık değil mi?

Bak söyledi cumhurbaşkanı. "Size verecek paramız" yok dedi. "Biz paraları beşli çeteye, maden katillerine çıkarttığımız vergi aflarına, tarikatlara, uçaklara, arabalara tahsis ettik, size kalmadı" demeye getirdi.

Bize kalmadı. Bize sabır diledi, metanet diledi.

22 yıldır iktidarda ve sabır diliyor hâlâ.

Türkiye yüzyılının ilk yılında, kendi ifadesiyle "Emekliler yılında" emeklilere sabır ve metanet dileğinden fazla bir şey vermedi, vermeyecek, veremez.

Sevgili emekli arkadaşım,

Gel artık bunlara oy verme.





'Türkiye Yüzyılı' mı yoksa yeni yüzyılda yeni bir faşizmin inşası mı?

"Türkiye Yüzyılı vizyonu", burjuva Cumhuriyetin kurulmasının ardından geçen 100 yıl sonra bu Cumhuriyetin de ortadan kaldırılarak, bu yüzyılda siyasal İslamcı otoriter bir rejim ve toplum inşa etmek dışında halklarımıza herhangi bir şey vaat etmiyor.

Yolsuzluk ve adalet karmaşık ve ters bir ilişki içinde birbiriyle yakından bağlantılı iki olgudur. Öyle ki adaletin hüküm sürdüğü yerlerde yolsuzluğa çok az yer vardır ama yolsuzluğun geliştiği yerlerde adalet terazisinin dengesi bozulur.

Hukuksuzluk yolsuzlukların önünü açar. Oysa adalet ve etkili bir hukukun üstünlüğü hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yolsuzluğun önlenmesi ve durdurulması için elzemdir. Hukuksuzluk arttıkça yolsuzluk da artar.

Yolsuzluk, adalete erişimi kısıtlayarak ve kanun önünde eşitlik temel ilkesini tehdit ederek adaletin erozyona uğramasına neden olur. Yolsuzluk adalet sistemini ele geçirdiğinde, güçlü ve varlıklı kişiler kovuşturmalardan ve mahkûm edilmekten kurtulurlar.

İyi işleyen bir adalet sisteminin hukukun üstünlüğünü desteklemesi, insan haklarını koruması ve mevcut yolsuzlukla mücadele hükümleri de dâhil olmak üzere yasalarda yer alan diğer tüm hak ve yükümlülükler uygun şekilde riayet edilmesini sağlaması gerekir.

Yoksulluk diz boyu

Ülkedeki yoksulluk bir yandan ekonomik kriz, yolsuzluklar, aşırı güvenlikçi politikalar, diğer yandan ve asıl olarak da hızla artan gelir dağılımı adaletsizliği ile giderek sosyal bir soruna dönüşmeye başladı. Öyle ki TÜİK dahi son Gelir Dağılımı Araştırmasında bu gerçeği gizleyemedi ve gelir dağılımı adaletsizliğindeki kötüleşmeyi ve yoksullaşmadaki artışı kabul etmek durumunda kaldı.

"3Y" ile mücadele derken gelinen nokta

Bundan 22 yıl önce "3Y" ile yani "yasaklarla, yolsuzluklarla ve yoksullukla" mücadele edeceklerini söyleyenlerin bugün ülkeyi bu üç alanda da bir çöküşe sürüklediğini artık görüyor olmamız gerekiyor.

"Bu nasıl mümkün olabildi?" sorusunun yanıtlarından biri, belki de "mutlak iktidarın mutlak çürümeyi, onun da mutlak korkuyu beraberinde getirdiği" tespittir.

Büyük çapta ve yaygınlıktaki yolsuzluklar, ekonomik kriz başta olmak üzere, bir türlü içinden çıkılmayan çoklu kriz ve halkların derin yoksulluğunun egemenler açısından oluşturduğu potansiyel tehditler üzerinden şekillenen bu korku; sağ popülist otoriter rejimin hızla bu yüzyıla özgü bir faşizme evrilmesinin ve iktidarlarının başlarındaki demokrasi söylemlerinin yerini ırkçı, milliyetçi, militarist ve siyasal İslamcı söylemlerin almasının asıl nedenidir.

Hatırlayalım, 2005 yılında Diyarbakır'da, "milliyetçiliği ayaklar altına aldık" diyenler bugün siyasal İslam'la milliyetçiliği sentezleyerek bir ideolojik hegemonya kurma çabası içindeler.

"Tüm bunlar seçimler öncesinde kendi tabanını konsolide etmeye dönük gelip geçici politikalar" diye düşünen ana muhalefetin, Almanya'da faşizmin yükselişini hafife alan sosyal demokratların içine düştüğü tarihsel bir hataya düştüğünün de altını çizmek ve uyararak zorundayız.

"Aşırı sağın, siyasal İslamcı faşist dalganın yükselişinden trollerin sorumlu olduğu iddiası" gibi kolay açıklamalara başvurmayı bırakmalı ve aşırı sağcı kişiliklerin ve hareketlerin sermaye desteği gibi, çok kritik bir halk desteğine sahip olduğunu kabul etmeliyiz.

"Türkiye Yüzyılı vizyonu", burjuva Cumhuriyetin kurulmasının ardından geçen 100 yıl sonra bu Cumhuriyetin de ortadan kaldırılarak, bu yüzyılda siyasal İslamcı otoriter bir rejim ve toplum inşa etmek dışında halklarımıza herhangi bir şey vadetmiyor. Maalesef dünyanın genel ekonomik ve politik durumu da bu gidişat için lehte bir durum oluşturuyor.

Eğer karşımızdaki tehlike, bugün biçim değiştirmiş emekçilerin ve halkların düşmanı bir faşizm olgusu ise onunla sadece klasik araçlarla değil, çağın koşullarına uygun tüm araçlarla mücadele etmek gerekir.

Ancak öncelikle, farklılıklar olsa da, Mart yerel seçimlerinde antifaşist gruplar ve hareketlerle en geniş birleşik seçim cepheleri oluşturulmalıdır.

Sadece işçi sınıfı değil, köylüler ve orta sınıflar da dahil olmak üzere, ekoloji mücadelesi verenler, kadın hareketi, demokratik Kürt hareketi ve ezilen kimliklerin mücadelesini verenler gibi nüfusun geniş kesimleri arasında büyük yankı uyandıran hareketleri anti faşist direnişin öncüsü haline getirmek gereklidir.

İnsan haklarını (mülteci/sığınmacı hakları dâhil) ve demokratik değerleri evrensel olarak da savunmalıyız. Zulme uğrayanlarla uluslararası dayanışma, antifaşist mücadelenin temel bir unsurudur.

Son olarak, belki de önemlisi, aşırı sağla rekabet edebilecek, artık gözden düşmüş liberal demokrasinin ötesine geçen, yerinden-doğrudan demokrasiyi inşa etmeyi hedefleyen bir vizyona sahip olmamız ve buna uygun bir emekten ve doğadan yana ekonomik kalkınma ve gelişme paradigması ortaya koymamız gerekiyor.

Gelmekte olanı durduramazsak, onu durdurmak için kendimizi beden ve ruhen, tamamen ve akıllıca ve örgütlü bir biçimde ortaya koymazsak, gelmekte olan kesinlikle gelecektir. Onu hala durdurma imkânımız var bu görev tüm demokratlara düşüyor.



Bu iktidar işçiyi, memuru, emekliyi kadınları, gençleri giderek eziyor

İşçinin, memurun, emeklinin hali ortada. Ülkenin alın teriyle ürettiği tüm değerleri, fabrikaları, kuruluşları, arazileri satılmış, satılmaya devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en çok vergi toplayan ama en çok borçlanan hükümeti olmayı başarmış bir iktidar. Yargıyı, bürokrasiyi ve medyayı teslim almış aynı iktidar... Ve seçimden seçime zafere koşan bu iktidar.

Fantezileri uğruna ekonomi berbat edilmiş. 6 Şubat'ta birbiri ardına yaşanan depremlerin altında kalmış, hele son Erzincan felaketini izah edemeyecek bir tablo var. İçişleri Bakanlığı çok da başarılı operasyonlarla günde en az 100 suç üyesi yakalıyor, dünyanın kırmızı bültenle aradığı çete liderleri enseleniyor, bu kadar suçlu aramızda neden şu ana dek var idi, şimdiye dek nasıl barındılar, aramıza nasıl girdiler sorularının hesabı verilmiyor.

Anayasa ayaklar altında, memlekette kavga etmeyen sadece yargıçlar var derken Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay birbirine girmiş, mahkeme kararları hiçe sayılıyor, tanınmıyor, uygulanmıyor. Yargı paketi müjdeleriyle kaçakçısı, katili, dolandırıcısı sessiz sedasız salınıveriyor. Ülkeyi işgalden kurtarıp, bağımsız pırıl pırıl bir devlet kuranlara devletin maaş ödedikleri her gün hakaret ediyor, beddua okuyor, Cumhuriyetin savcılarını 'izinde' oluyor. Dini değerler ve kutsallar paraya, ihaleler çakarlı arabalara binen ve devlete meydan okuyan tarikatlara teslim ediliyor. Eğitim sistemi, sağlık sistemi neredeyse yok edilmiş. Okuyanı, mezun olanı ülkeden kaçma derdine düşmüş, yetişmişler topluluğunun çaresizliği ortada. Emanetin ehline verilmediği, tersine liyakatsizliğin ödüllendirildiği, devletin acemilere adeta terk dertleri devletten intikam almak olanlara teslim edilmesi izleniyor. Kadınların, çocukların güvende olmadığı bir memleket. Cinayetlerin, tecavüzlerin ardından bunu olağanlaştıran iktidar sözcülerinin açıklamaları. Yarına umutsuz bakan, kendisinin, çocuğunun geleceğinden endişe eden, kirasını, faturalarını her gün hesaplayan bir ahali. Ürettiği değerini alamayan, geçinmek adına ineğini kesime gönderen, tarlasından imar geçmeyişi bekleyen milletimizin efendileri köylüler. Buğdayı, arpası, çayı, fındığı, kayısı, pancarı toplanmasa daha kar edecek hale getirilen o milletin efendileri. Ürettikleri dünyanın en ucuz sanayi ürünlerini haline gelmiş, hazine ve maliye oyunlarıyla

ayakta kalmaya çalışan ihracatçılar... Tabloyu daha da uzatırım ama yerim dar. Bu köşeden en çok eleştirdiğim mesele muhalefete muhalefet edilmesi. Aynı noktadayım. Muhalefete muhalefet etmek iktidarın değirmenine su taşımaktır. Ama tablo bu sayın muhalefet. Sayın muhalefet tamam bitti, listeleri de vermeyi başardınız öyle ya da böyle. Artık ahalden bahsedebilir misiniz? Ahalinin halinden. Demem o ki kendi dünyanızdan, yapay zekalarınızdan bir kurtulun da millete dönün. Bizden söz edin hepimizden. Kimse süper kurtarıcı, mehdi olmanızı beklemiyor. Buna da tamam. Samimi olmanızı, milletin dertleriyle meşgul olmanızı bekliyor. Sayın muhalefet, Madem ki muhalefetsiniz, ediniz o zaman lütfen ediniz.



Gençler gidişatın aynası



Türkiye'nin demografik yapısı sessiz sedasız derin bir kırılma yaşıyor. En büyük zenginliğimiz olan genç nüfus yapısı hızla yerini yaşlı nüfusa bırakıyor. 1970 senesinde nüfusun yüzde 42'si genç idi, bu oran 2000'de yüzde 30'a ve geçtiğimiz yıl yüzde 22'ye indi. Son beş yılda doğum oranındaki dramatik düşüş önümüzdeki yıllarda genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranını diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi tek haneye indirecek ve 65 yaş üstü nüfus oranı artık iki hanelere çıkacak. Okullar yerine hastaneler ve yaşlı bakım evlerini konuşacağız.

Bizden evvel pek çok Avrupa ülkesi ve Japonya bu geçişi sancılı bir şekilde yaşadı. Ancak o ülkelerin aksine Türkiye bu yeni demografik gerçekliğe hazır değil. Malum Avrupa ve Japonya'nın aksine biz gençlerimize hisse senedi yerine, birikmiş yapısal sorunlar ve yüklü bir borç senedi bırakıyoruz. Türkiye sağlık ve sosyal sigortası olmayan milyonlarca yaşlı insanın yükünü kaldıracak bir birikime sahip değil. O nedenle ne yapıp edip elimizdeki son büyük genç kuşağı çok iyi bir şekilde bu yeni realiteye göre yetiştirmemiz gerekiyor. Eğer bunu başaramazsak şimdiye kadar yaşadığımız sorunları unutun.

2017 senesinde gerçekleştirilen araştırmada yaşamından memnun olduğunu söyleyen gençlerin oranı yüzde 71 iken bu oran geçen sene yüzde 46'ya düşmüş durumda. Benzer şekilde gençler arasında umutsuz olanların oranı 2017 senesinde yalnızca yüzde 33 iken bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 56'ya çıkmış. Yukarıdaki grafikte yer alan trende bakarsanız önümüzdeki yıllarda ciddi bir müdahale olmadığı takdirde gençlerdeki umutsuzluğun artacağını gösteriyor.

Gençler umutsuz çünkü onlar ülkenin nereye gittiğini en yakından takip eden kesim. Eğitimden sağlığa, istihdamdan enflasyona aklınıza gelen her alanda kötüye gidiş en çok onları ilgilendiriyor. Bu nedenle gençler ülkenin gidişatına bizden daha çok bakıyor. Gidişat iyi olunca umutlu olan gençler, gidişat kötüye gidince umutsuz oluyor. Zaten yapılan

araştırmalarda gençler iki temel konuda şikayetçi. İlk olarak hakkaniyet istiyorlar. İkinci olarak da özgürlük. Başta hukuk sistemi olmak üzere kurumlara güvenin zedelendiği, özgürlüklerin giderek sınırlandığı Türkiye'de gençlerin yarından fazlasının umutsuz olması ve daha yüksek oranda ülkeyi terk etmeyi düşünmesi şaşırtıcı değil. Pek çok araştırmada imkan bulduklarında başka bir ülkede yaşamak isteyen gençlerin oranı yüzde 70'leri aşmış durumda.

Pek çok kişi gençlere maddi koşulların yetersizliğine rağmen umutlu olmanın yollarını tarihten, edebiyattan, felsefeden referanslarla anlatıyor. İletişim uzmanı Fatmanur Erdoğan gençler için yazdığı notta 'Yaşıyorsak, her zaman umut vardır. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi!' diyerek gençleri her şeye rağmen hayata sarılmaya çağırıyor. Dr. Nazlı Gülenç ise Oscar Wilde'dan yaptığı alıntıda 'Hiçbir şey umudun ulaşamayacağı kadar uzak olmamalı. Hayatın kendisi zaten bir umut' hatırlatmasında bulunuyor. Pınar Ayhan, halen yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Tohumluk Vakfı'nı umutlu olmak için bir gerekçe olarak sunuyor. Öznur Ala ise daha genel bir çerçeveden 'Hayatta isen ve nefes alıyorsun isen hala bir umut var demektir!' notunu düşüyor.

Son olarak, oldukça geniş bir kesim gençlere Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatıyor. Gelen yanıtlar içerisinde en çok atıfta bulunulan kişi kuşkusuz Atatürk ve en sık tekrarlanan cümle onun 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır!' sözü. Pek çok kişi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatındaki farklı kesitlere gönderme yaparak, Kurtuluş Savaşı'nı anarak gençleri tarihsel bir perspektife davet ediyor. Mansur Sezginer yazdığı notta bu durumu şu cümlelerle anlatıyor: "Mustafa Kemal Anadolu'ya geçtiğinde hakkında ölüm fermanı verilmiş, her tarafı düşmanlarla sarılı bir ülkenin ferdiydi. Tüm olmazları olur hale getirdi. Umut gençlerde. Akıllı bir iradeyle bu ülkede herkesin mutlu olacağı bir dönem mutlaka gelecektir."

İnsan en değerli varlıktır



Değerli olanın üreten insan olduğu, değerli olanın kendine ve diğerine dürüst eyleyen insan olduğunu, değerli olanın güzel bakan gözler, iyi niyetli sözler, parlayan iyi bir kalp olduğunu anlamadan, bunların dışında değerlilik dediğimiz şeyler yaşamamıza çok anlam katmayacaktır.

Günümüzde çağdaşlaşmanın en temel özelliklerinden biri yerel yönetimlerin konumu ve durumudur. Gerçek anlamda yerel yönetimler söz konusu edildiğinde, bundan idari, fiziki, sosyal, ekonomik ve kentsel hizmet arzlarının sunulması ve belde halkının bunlardan yeterince faydalandırılması anlaşılmalıdır.

Evet, kentlerimiz bugün çözülmemiş sorunlar yumağı ile doludur ve bu nedenle yerel yönetimler salt kendi başına diğer sorunlardan arındırılmış haliyle anlaşılabilir. İklim, deprem ve

kentsel dönüşüm problemleri başta olmak üzere gelenekçi ekonomik yapı, sosyal kültürel gerilik, çeşitli nedenlerle kırdan kente yaşanan göçler ve nüfusun kontrolsüz artışı gibi sorunlar yerel ve kentsel meselelerin çözümünü her geçen gün biraz daha ağırlaştırmaktadır.

Tanımlamak gerekirse; kamu yönetiminin etkin parçası olan yerel yönetimler, il ve ilçelerde yaşayan insanların, yerele ilişkin gereksinimlerini karşılamak saikiyle kurulan ve hukuk düzeni içinde oluşturulmuş anayasal kuruluşlardır. Bu anlamda, dürüst hedef yereldeki sorunlara çözüm sağlamak olduğu gibi yüzde yüz doğru eksenle yaşam memnuniyetini gerçekleştirmektir. İyi yaşam, birlik, beraberlik, dirlik içinde mutlu ve adil toplum söylemi; anayasal hakka dairdir, demokrasinin ve ekonomik işleyişin nirengi noktasıdır.

Yollarımız

ÖNDER
Atasoy

YIGILCA BELEDİYE
BAŞKAN ADAYI

CHP

#memleketisterim