

# YETMEZ Mİ!

**Biliyoruz, birçoğunuz bu iktidarın nimetlerinden yararlanıyorsunuz... Biliyoruz, birçoğunuz bu iktidarın rantını yiyiyorsunuz. Biliyoruz, birçoğunuz bu iktidarın fırsatlarını sonuna kadar kullanıyorsunuz. Biliyoruz, birçoğunuz bu iktidardan ballı/çifter maaş alıyorsunuz. Biliyoruz, birçoğunuzun yediği önünde, yemediği arkasında.**

**Ne var ki, tüm bunlar için sırtına yüklenerek yükseldiğiniz bu halk yoksullaştı!  
Ve sen tüm bunlara karşın,  
Yoksullaştırdığın halkla bir de dalga geçiyorsun!**



## Durum siyaseti

Yıllık enflasyon yüzde 120'yi geçti. Kira, ulaşım, elektrik, doğalgaz ve eğitimden sağlığa alınan her türlü hizmet kaleminde fahiş zamlar söz konusu. Gıda fiyatları ise adeta günlük olarak değişiyor. Neden diye sorulduğunda cevap hep aynı: "Maliyeti arttı!" Ancak maliyet arttı diye otomatik artabilen fiyatlar, söz konusu ücretler olduğunda aynı sonucu doğurmuyor! Odağına kârlarını alanlar için emekçinin artan yaşam "maliyeti" bir şey ifade etmiyor!

Bir halk, ne kadar farklı düşüncede olursa olsun aynı yoksulluğu paylaşırken bir grup her farklılığa rağmen nasıl hep kazanıyor? Zenginliği bölüşenler hepimize fakirliği paylaşıyor. Şimdi kazanan kim? Biz ve bizim gibi düşünenler mi? Bizim gibi düşünmeyenler ama aynı

acıları çekip, fakirleşenler mi? Ülkeyi terk eden gençlerimiz, doktorlarımız, mühendislerimiz mi? Yoksa hastalandığında yarın doktor bulamayacak ama bugün siyasi iklim nedeniyle o gençlere hakaret edip "Giderlerse gitsinler" diyenler mi? İktidar krizin kılıfını dünyadaki genel enflasyon artışına, bölgesel savaflara ve pandemiye bağlama peşinde. Devamlı dış etkenlere dikkat çekerek zorlu çalışma şartları ve hayat pahalılığı karşısında emekçilere ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyor. İklim krizi ve bölgesel savafların ekonomiye etkisi elbette olacaktır fakat 20 yıllık AKP hükümetleri döneminde sermayenin lehine dışa bağımlılık ülkede bilinçli olarak artırıldı. Ülke, uluslararası tekellerle işbirliği içinde tam anlamıyla yağmalandı. Eğer ki pandemi ve savaş sebebiyle tedarik zincirlerinde ve lojistik sektöründe aksaklıklar ve bazı mallarda kıtlıklar yaşanıyor, iktidar bunu çözmek için şu ana kadar ne

yaptı? Ürünlere hangi fiyat ve sermaye kontrolünü getirdi? Bu soruları sormak hakkımız. Tedarik zincirindeki aksaklıkları çözmediği gibi dışa bağımlılığı azaltıcı hiçbir hamle yapmadı. Ankara; siyasi üsluba döndü. Cumhurbaşkanlığı bu cümleyle yarışmaktan kendini alamıyor. Cumhurbaşkanı'ndan milletvekillerine neredeyse her fırsatta kuzuyu bütün önerip alamayana 'sabır' diyorlar. Zaten sabreden insanları sabretmeye davet etmek, "İtiraz etmeyin, bizi desteklemeye devam edin" demek. Oysa vatandaşa "Sabredin" demek yerine, halden anlamalı. Halden anlamak da tercihlerle gösterir kendisini. Mahcup olmayı bilmeyen siyaset üslubu, iki dilim sucuğu, ayda bir sinemayı insanın yüzüne vurup boğazına dizmeyi iyi beceriyor. Sabır... Şatafatlı sofralara sabır, iki maaşlı, üç maaşlı bürokratlara sabır, ballı ihalelere sabır... Derdi veren sabrı verir, önerisi de Cumhurbaşkanı'ndan geliyor: Sabırla koruk helva olur.

## Sağlık emekçileri mücadele ediyor

Bizler bu topraklarda hekimlik yapmak için beyaz önlüğü giyenler, hiçbir yere gitmiyoruz, buradayız, bu yolu düzeltmeye, mesleki onurumuzla, halk sağlığını önceleyen bir sağlık sistemi için mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız

Sayfa 2'de

## Öğretmenlerin ek ders hakları

Öğretmenlerin alacakları ücretler; bedeller ödenerek yapılan uzun soluklu mücadeleler ile kazanılan sendikalar haklarının sonucudur. Ve asgari düzeydeki hiçbir demokraside, kazanılan haklar gasp edilemez

Sayfa 6'da

## Gerçekler artık çuvala sığmıyor

İktidar ve yandaşları lüksün, şatafatın, yağmanın ve talanın üzerini örtebileceklermiş gibi, kişi başına asgari ücrete denk düşen bir akşamlik iftar menülerinin fotoğraflarını engelleme derdine düşüler! Ancak gerçekler artık çuvala sığmıyor!

Sayfa 7'de

## ADD'de yeni yönetim belirlendi

Atatürkçülük: akıllı ve bilim tarafından belirlenmiş gerçeklere dayalı bir yaşam felsefesidir; Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatma ve yükseltme bilincidir; özgür ve bağımsız bir yurttaş olarak yaşamının garantisidir; insan hak ve özgürlüklerine saygıyı temel alan Türk hümanizmidir; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin güvencesidir; Türk milletini devletsiz ve vatansız yapmak isteyen emperyalizme ve sömürgecilğe karşı geliştirilmiş panzehirdir.

Sayfa 9'da

## Böyle bir dönem görülmedi

Artık herkes içinde bulunduğumuz dönemin karanlığının farkında. Kimse yarının ne olacağını kestiremiyor. Bunun en temel nedenlerden biri kötü yönetim nedeniyle halkın sofrasını darmadağın eden aşırı zamlar, yoksulluktur.

Ülkede orta direk hepten silindi gitti. Bir yoksul var, bir de çok zengin... Ortası artık yok... Bu ülkede, yoksulun ekmeğe alırken ödediği vergiyle, zenginin parasına kur garantisi veren, kur koruması veren bir hükümet var. Yandaşına dolarla avroyla gelir garantisi bağlayan bir Hükümet var. Ülkenin döviz kasasını tam takır ettiler.

Şimdi bunun hak neresinde, adalet neresinde? Bu yağmanın, bu talanın sorumlusu kim? Bu kişileri buraya kim atıyor? İstanbul'daki kupon arazileri bile tek tek takip eden, her şeyden haberi olan Erdoğan'ın, bunlardan haberi olmaması mümkün mü?

Sayfa 8'de



# SAĞLIK EMEKÇİLERİ MÜCADELE EDİYOR

**Bizler bu topraklarda hekimlik yapmak için beyaz önlüğü giyenler, hiçbir yere gitmiyoruz, buradayız, bu yolu düzeltmeye, mesleki onurumuzla, halk sağlığını önceleyen bir sağlık sistemi için mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız**



Cemal Yılmaz/ SES II Temsilcisi

Sağlık emekçilerinin tüm ülkede yükselen hak taleplerine karşı şöyle denilmiştir; “Giderlerse gitsinler!”, ardından da, “asistan doktorlarımızla biz bu yola devam ederiz” denilmiştir.

5 Nisan Asistan Hekimler Günü. Asistan hekimlerin gününü kutluyor, eğitim hakları ve insanca yaşamak için verdikleri mücadelenin yanında olduğumuzu belirtiyoruz.

Sağlıkta dönüşümle birlikte kısırlanan sağlık talebine cevap olmaya çalışırken bir taraftan da yetersiz sayıda bulunan idari

personellerin işlerini de sırtlanan, 36 saate varan nöbetlerle kimi kliniklerde ayda 15'e varan nöbet tutan, iki güne bir evlerine sadece uyumaya gidebilen genç hekimlerin hevesleri de hayatları da kırılıyor, karartılıyor. İnsani olmayan bu koşullarda maalesef eğitim de olmuyor. Uzmanlık eğitiminde yeterli eğitim alamadan köle gibi çalıştırılan asistan hekimler bu düzene itiraz ettiklerinde ise mobinge uğrama kaygısı taşıyor.

Öncelikli görevi uzmanlık eğitimi olması gereken asistan hekimler angaryayla tüketiliyor. TUS'ta cerrahi branşlar ve nöbet yoğunluğu fazla olan dahili branşların puanları hızla düşüyor, kontenjanlar boş kalıyor. Hekimler ya istifa ediyor, tekrar TUS çalışıp nöbeti az olan bölümlere geçmeye çalışıyor ya da hayatını yurtdışında kurmanın peşine düşüyor. Genç hekimleri bu sıkışmışlıkla baş başa bırakan idarecilerin ısrarla bu sorunu görmezden gelmesi demek ülkenin, toplumun, sağlık sisteminin iyiliğini istememek demektir. Eğitim adı altında angarya çalıştırılmaya son verilmelidir. Asistan hekimlerin biricik ve vazgeçilmez görevi uzmanlık eğitimidir. Nitelikli uzmanlık eğitimi verilmelidir.

Ancak Cumhurbaşkanının sözleriyle de cisimleştiği gibi günümüzde asistan hekimler ucuz iş gücü olarak görülmektedir. Yeterli eğitim alamayan, kısırlanmış sağlık talebiyle korkunç boyutlara ulaşmış iş yükünün altında ezilen, yönetmeliğe göre 3 günde 1'den daha sık nöbet yazılamaz denilmesine rağmen 36 saate varan nöbetler tutturulan ve nöbet ertesi izinleri gasp edilen, şiddete maruz bırakılan asistan hekimlerin çalışma koşulları ölüme sebep oluyor. Melike Erdem, Ece Ceyda Güdemek, Emre Bakırlı, Mustafa Yalçın ve Ankara Şehir Hastanesi'nde Kadın Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak çalışmakta iken nöbet ertesi geçirdiği kazada hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Şen ve adını bile duymadığımız pek çok can, hevesle, istekle başladıkları mesleklerinin henüz başında, hayatlarının baharında ölüme sürüklendiler.

Asistan hekimler artık bu duruma yeter diyor. Beyaz yürüyüşe, 15 Aralık, 8 Şubat, 14-15 Mart iş bırakmalarına çok güçlü asistan hekim katılımı oldu, üstelik bu katılım görevleri olan eğitimi vermekten imtina eden kimi hocalarının greve katıldıkları koşullarda cezalandırma tehdidine rağmen gerçekleşti. Çünkü asistan hekimler haykırıyor; böyle gidemez, bıçak kemikte.

Asistan Hekimler; İnsanca mesai saatleri, Nöbet ertesi izin hakkı,

## SES Emekçileri bir araya geldi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bolu Şube Bileşenleri (Sakarya-Düzce ve Bolu) olarak Bartın Amasra da 26-27 Mart 2022 tarihlerinde bir gece konaklamalı olarak aşağıda belirtilen eğitim konu başlıklarında ve belirtilen kişilerce İşyeri Temsilcilerimize, Temsilcilik ve İl Yöneticilerimize yönelik eğitim gerçekleştirilmiştir. İlimizden 16 Kişi, Bolu İlimden 25 kişi ve Sakarya dan 4 Kişi olmak üzere toplam 45 kişinin katıldığı eğitim 2 gün sürmüştür. Bu eğitim çalışması

Genel Eğitim Sekreterliği ve MYK ile koordineli yapılmıştır. Eğitim Sonrası Amasra da kısa bir Kültür gezisi de yapılmıştır.

Eğitime katılan arkadaşlarımız ve Temsilcilerimiz için yeni bir motivasyon sağlanmış, katılımcıların memnun ayrıldığı programımız İlimizde SES örgütlenmesine ivme kazandıracaktır. Giderek Sendikal Mücadelemize katılımların artarak devam edeceğine inanıyoruz.



Nitelikli uzmanlık eğitimi, Hastanelerde can güvenliğinin sağlanması, Mobbing, baskı ve atamalarda güvenlik soruşturmaları vb isimler adı altında baskıya son verilmesi, Performans sisteminin kaldırılarak yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret, Taleplerinin bir an önce gerçekleştirilmesini istiyorlar. Ve ekliyorlar; “bizler bu topraklarda hekimlik yapmak için beyaz önlüğü giyenler, hiçbir yere gitmiyoruz, buradayız, bu yolu düzeltmeye, mesleki onurumuzla, halk sağlığını önceleyen bir sağlık sistemi için mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.”

**Asistan Hekimler; İnsanca mesai saatleri, Nöbet ertesi izin hakkı, Nitelikli uzmanlık eğitimi, Hastanelerde can güvenliğinin sağlanması, Mobbing, baskı ve atamalarda güvenlik soruşturmaları vb isimler adı altında baskıya son verilmesi, Performans sisteminin kaldırılarak yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret, Taleplerinin bir an önce gerçekleştirilmesini istiyorlar**

## Seminerde Eğitim Başlıkları

- 1-Emek mücadeleleri, SES ve KESK tarihine kısa bir bakış- Menderes TUTUŞ
- 2-Toplumsal Cinsiyet- SES Genel Merkezi Avukatı Sevinç HOCAOĞLU
- 3-Sağlık Politikaları, Sağlık Emek Gücü-Ercan YAVUZ
- 4-Sosyal Hizmet Politikaları ve Mücadele Yönelimlerimiz-Umut Yaşar GÖÇ
- 5-Örgütlenme Stratejileri ve İşyeri Temsilcilerinin Görev ve Sorumlulukları, İşyerlerinde İletişim- Eğitim,Örgütlenme ve Basın Yayın Genel Sekreteri M.Sıddık AKIN
- 6-Örgütlenme atölyesi (olgu/senaryo üzerinden yerel sorunların çözümüne odaklanma)- Eğitim,Örgütlenme ve Basın Yayın Genel Sekreteri M.Sıddık AKIN





Cemil Tinaz/ Teksif Sendikası Düzce İl Temsilcisi

## Sağlıkta reform ve önerilerimiz

1989 Yılı'nın nisan ayında Ağaç İş Sendikası'nın Düzce şubesinin genel kurulu sonucu, işçi arkadaşların destekleriyle şube başkanlığına seçildim. Ağaç İş Sendikası'nın şube başkanı olduktan sonra ilk yaptığım Düzce'de örgütlü bulunan sendikaların şube yöneticileri ve örgütlü olan iş yerlerin iş yeri sendika temsilcilerini topladım. Düzce'deki işçilerin sorunlarını tartıştı ve sorunlarımızı bir rapor haline getirerek yetkili yerlere ulaştırdık ve birçoğunu çözüme kavuşturduk. Biz sendikacıların ortak taleplerimizden biri ve en önemlisi, yıllarca gündemde olup bir türlü gerçekleşmeyen SSK Hastanemizi. Siyasilerin yapılacağı yer konusunda bir türlü anlaşamadığı ve yapılması uzayan sigorta hastanesinin bir an önce yapılması için biz sendikacılar imza kampanyası

**Sağlık çalışanları hükümeti uyarmak için sık sık uyarı grevi yapıyor, hükümet duymuyor, duymayada niyeti yok. Bir doktor devlete kaç mal oluyor? Yetişmiş uzman hekimlerimizi elimizden kaçırıyoruz. Avrupa ülkeleri yetişmesinde hiç katkısı olmadan, beş kuruş masraf yapmadan yetişmiş hekimlere sahip oluyor. Bilim insanlarının ülkemize aidiyet duyguları bitiyor ve doğal olarak hekim açığı oluşuyor. Düzce ilimizde bile bir çok branşta hekim açığımız var. Her gün bu konuda bir çok şikayet alıyoruz. Sağlık ordumuzun bütün haklı talepleri bir an önce yasalaşmalı, aksi halde sağlıkta ileride çok sıkıntı çekeriz. Bizden uyarması.**

başlatarak, çalışan işçi arkadaşlardan 5400 imza toplayarak 1993 yılında dönemin Çalışma bakanı Mehmet Moğultay'a teslim ettik. Bakanın söz vermesi üzerine üç ay sonra hastanemizin temeli atıldı ve 1998 yılında yapımı bitti. Bu arada SSK Hastanesi Yapma Yaşatma ve Yardımlaşma Derneğini Düzce'nin sorunlarına kulak tıkamayıp bunlara çözüm arayan sevgili arkadaşlarımız Kenan Fırat, İhsan Çetin, Mehmet Bakan, Mustafa Kayıkcı, Mehmet Öztürk ve hastane personeli Turgut Topaloğlu ile kurduk. Dernek aracılığıyla hastanenin bahçesini düzenledik, tabelalarını yazdırdık, banklar aldık, bunun gibi birçok eksiklerini işçi arkadaşlardan topladığımız yardımlarla giderdik. Tam kapasiteli hizmete geçmeden 17 ağustos 1999 depremini yaşadık, hastanemiz hasar almıştı ve daha sonra yıkıldı. Bunları neden anlattım? Biz çalışanlar için SSK hastaneleri çok önemliydi, aktif çalışanların ve SSK emeklilerinin tedavileri ve sağlık hizmetleri SSK hastanelerinde yapılırdı. Hem hizmette kalite ve ilgi vardı hem çalışanların sağlık giderleri SSK'ya daha ucuza mal oluyordu. Çalışan işçi ve emekli hastaneye gittiğinde herhangi bir ücret ödemiş, bugünkü kadar sıra beklemiyordu, doktorlarda yeteri kadar zaman ayırabiliyordu. SSK ilaçlarının bir kısmını kendi fabrikalarında üretirdi, bütün çalışanların ve emeklilerin ilaçlarını kendi eczanelerinden karşılardı.

Bugün birçok ilaç SSK kapsamından çıkartıldı veya SSK bir kısmını ödüyor, geri kalanını yıllarca pirim ödemiş işçi ve emekli cebinden kendi ödüyor. Sosyal devlet olmanın gereği vatandaşının sağlık giderlerinin tamamını ücretsiz karşılamasıdır. 2003 yılında zamanın hükümeti önce ilaç alımını serbest bıraktı, bütün eczanelerden ilaç alımı başladı. Yapılan bir araştırmaya göre kendi bünyesinde SSK'nın yıllık ilaç maliyeti beş milyarken, serbest bırakıldıktan sonraki ilaç maliyeti yirmi milyar oldu. Burada asıl yapılmak istenenin ne olduğunu sorgulamanızı istiyorum. Daha sonra sağlıkta reform yapıyoruz diye 2005 yılında bütün sigorta hastanelerini Sağlık bakanlığına devredildi, 2005 yılından bu güne SSK sağlık hizmetlerini sağlık bakanlığından satın alıyor. SSK'ya kaç mal olduğunu siz tahmin edin. Emekli olmayı çok zorlaştırdılar. Beş milyon yaşa takılanlar var, emeklilikte maaş bağlama oranını %70 den %30 a düşürüp emeklilerin reel olarak maaşını düşürmüş olmalarına rağmen, SSK'nın yıllık açığı, yani hazineye karşılanan rakam yaklaşık 25-30 milyar. Bugün emeklilerin açlık sınırının altındaki maaşların temelinde bu uygulamalar yatıyor. Gelelim sağlık çalışanlarına, yıllardan beri talep ettikleri özlük hakları, sağlıkta şiddet ve pandemide virüse yakalanıp hayatını

kaybeden sağlıkçılarımızın meslek hastalığı sayılması yasaları, bir türlü söz verilmesine rağmen çıkartılmıyor. Düşmana ve teröre karşı silahlı kuvvetlerimizle savaşıyoruz, savaşta ölenler şehit sayılır ve şehit yakınlarına devlet olması gerektiği gibi sahip çıkar. Peki pandemi nedeniyle dünyayı ve ülkemizi esir alan korona virüse karşı hangi orduyla savaşıyoruz? Elbetteki pandemiyin başından bu yana özveriyle ve fedakarca çalışan sağlık ordumuzla. Bu savaşta ölen sağlıkçılarımız neden şehit sayılmıyor? Neden bu konudaki talepler dikkate alınmıyor? Hastanelerimizden doktorlar istifa ediyor, özel hastanelere veya yurt dışına gidiyor, son üç beş yılda yurt dışına giden doktor sayısı 4000 civarında. Sağlık çalışanları hükümeti uyarmak için sık sık uyarı grevi yapıyor, hükümet duymuyor, duymaya da niyeti yok. Bir doktor devlete kaç mal oluyor? Yetişmiş uzman hekimlerimizi elimizden kaçırıyoruz. Avrupa ülkeleri yetişmesinde hiç katkısı olmadan, beş kuruş masraf yapmadan yetişmiş hekimlere sahip oluyor. Bilim insanlarının ülkemize aidiyet duyguları bitiyor ve doğal olarak hekim açığı oluşuyor. Düzce ilimizde bile bir çok branşta hekim açığımız var. Her gün bu konuda bir çok şikayet alıyoruz. Sağlık ordumuzun bütün haklı talepleri bir an önce yasalaşmalı, aksi halde sağlıkta ileride çok sıkıntı çekeriz. Bizden uyarması.

## Asgari Ücret

Muhittin Kargın

Son günlerde Ocak 2022 başında belirlenmiş olan 4.253 liralık asgari ücretin yıl ortasında yeniden gözden geçirilebileceğine ilişkin tartışmalar, daha doğrusu söylentiler yayılmaya başladı. Bazı AKP'li yetkililerin sırf umut tacirliği yapmak için ortaya attıkları "asgari ücrette düzeltme yapılabilir" demeçlerini, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin "Bu günlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum" diyerek yanıtladı. Bakana göre işçilerin ücretleri bu yılın başında zaten düzeltilmiş ve "mevzuata göre" asgari ücret ancak aralık ayında tekrar görüşülebilir. Tayyip Erdoğan da araya girip, "Haziran ayında tekrar bir bakarız" diyerek işçileri umutla beklemeye davet etti.

Ona göre hem de "Veren el, alan elden daha hayırlı" imiş. Bütün değerleri üreten işçilerin ücretleri sanki onlara verilen sadaka... Patronların ve onların hükümetinin anlayışı işte bu. Resmi rakamlara göre yüzde 50'yi aşan

enflasyon oranları karşısında yeni asgari ücret zaten geçtiğimiz şubat ayında eridi gitti. Aslında gerçek enflasyon bunun en az iki katı. Her işçi ailesi bunu kendi mutfağında hissediyor. Buna rağmen işçiler kuru vaatlerle yatıştırılmaya çalışılıyor, umutla beklemeye mahkûm ediliyor. Patronların ve hükümetin bu tavrı anlaşılabilir, ama kendini Türkiye'nin en büyük işçi örgütü olarak gören Türk-İş sendikasının başkanının açıklamaları tam bir skandal. Genel Başkan Ergün Atalay, "Biz asgari ücreti haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Biz konuyu müzakere ederiz. Aradan 4-5 gün geçti. Herkes konuşuyor. Bu işin resmi muhatabı Bakanlık, Türk-İş ve TİSK," diyerek konuyu kapatmak istedi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Biz asgari ücretin, yaşanan enflasyonun neden olduğu kaybının derhal giderilmesini istiyoruz. Bunun önünde yasal hiçbir engel yok. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma Bakanlığı çağrısıyla toplanmalı. Tüm ücretlere asgari ücret oranında zam yapılmalı. En düşük emekli aylığı da asgari ücret oranına yükseltilmeli," açıklamasıyla topu bir anlamda Çalışma Bakanlığına attı. Oysa ocak ayının sonlarından beri

işçiler yaygın biçimde ücretleri için mücadele ediyorlar. Asgari ücretin değil yoksulluk sınırı, açlık sınırının bile altında kaldığı bir dönemde sendikalar bu soruna ciddi bir biçimde el atmadılar. Bu mücadeleleri birleştirip genel bir sınıf seferberliğine dönüştürecekleri yerde, birbirinden bağımsız ve lokal olarak kalmalarına göz yumdular. Şimdi de "bu iş aralık ayında görüşülür" veya "bakalım Çalışma Bakanlığı ne yapacak" tavrıyla işçilerin hayati sorununu geçiştiriyorlar. Oysa sürekli söylüyoruz: Sadece asgari ücret değil, tüm ücretler her üç ayda bir enflasyon oranında otomatik olarak artırılmalı. Burada iki şey önemli: Bu artış Çalışma Bakanlığının veya asgari ücret tespit komisyonunun iradesine bırakılmaz. Mutlaka yasal bir zorunluluk haline getirilmeli. İkincisi, enflasyon oranı TÜİK gibi yalancı kurumlarca değil, sendikalar ve bağımsız emek kuruluşları tarafından tespit edilmeli ve ücret artışlarında o oran esas alınmalı. Sendikaların bürokratik yönetimlerinin ücretler konusundaki mücadeleleri geçiştirme politikalarına karşı da mücadeleye zorundayız. Hem sendikaya bizzat sahip çıkarak hem de onun yetmediği ve bulunmadığı yerde kendi komitelerimizi kurarak. Ücret sorunu, onu sadaka gibi görenlerin eline

bırakılmayacak kadar önemlidir. Ancak örgütlü ve birleşik bir seferberlik ücretlerde iyileşme sağlayabilir.







Özcan Dağıstanlı/  
CHP Düzce Merkez İlçe Başkanı

Ülke yangın yerine döndü

## ENFLASYON BİR NUMARALI HALK DÜŞMANIDIR

sabredin, “Koruktan helva olacak” diyor. O helva olsa olsa, katlettiğiniz ekonominin helvası olur. Hep diyoruz. Bunlar milletten koptu. Bunlar helvayı götürüyor, millet cefa çekiyor. Yokluk artık yeni normal oldu. Bu ülkede çalışanların yarından fazlası, açlık sınırının altında kalan asgari ücretle çalışıyor. Yoksulluk artık babadan oğula miras kalıyor. Milletimiz sebep olduğunuz tüm yıkımları görüyor. Notunuzu da veriyor. Tasdiknamenizi de elinize tutuşturmak için, sabırsızlıkla sandığı bekliyor.

Son dört ayda enflasyonun üçe katlanmasına sebep olanlar, enflasyonla mücadele edeceklerine, istatistikleri eğip bükmeye çalışıyor, üstünü örtmeye çalışıyor. Çarşı Pazar yangın yeri, millet market raflarına, pazar tezgâhlarına yaklaşmıyor

Bir ülkede fiyat istatistikleri doğru değilse, o ekonomide alınan hiçbir karar, imzalanan hiçbir sözleşmede doğru değildir. Deveye sormuşlar “Boynun neden eğri?” diye... “Nerem doğru ki?” demiş. Tesadüf bu ya, Diyanet İşleri Başkanlığı da bu Ramazan’ın ana temasını, “Ramazan ve Doğruluk” olarak belirlemiş. Peki, enflasyon rakamlarının doğru olmadığı bir yerde doğruluktan, dürüstlükten nasıl

bahsedilir? Emekçinin ücreti, emeklinin aylığı, ev ve dükkân sahibinin kirası, hepsi yalan, yanlış enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Bu açıkça ; milletin hakkını gasbetmek değil midir? Çatır çatır kul hakkı yemek değil midir?

Enflasyon bir numaralı halk düşmanıdır. Ama özellikle dar ve sabit gelirlielerin düşmanıdır. Yüksek enflasyon, gelir dağılımını bozar. Dar ve sabit gelirliyi ezer geçer. Yüksek enflasyon yoksulluğu ve yoksunluğu artırır. 20 yıl önce tek bir yüzükle iş başına geldiklerinde, bu ülkede çeyrek altın 27 liraydı. 20 yılın sonunda giderken, millet 27 lirayla bir kilo yeşilbiber alamaz hale geldi. Patlıcanın kilosu 40 liraya dayandı. Maydanoz 10, kıvrırcık 20 lira olur mu? Oldu!

Yüksek enflasyon ekonomide belirsizlik yaratır. Tüketim, tasarruf ve yatırım kararlarını olumsuz etkiler. İşi de, aşu da azaltır. Son bir yılda; ticarethanelerde doğalgaz fiyatı yüzde 157, sanayide yüzde 549, elektrik üretiminde yüzde 638 zam görmüş, bu zamların devam edeceği de belli. Bu ülkede iş insanları nasıl yatırım yapacak?

Ne yazık ki Sarayın ekonomide işlediği günahların ağır bedelini, çocuklarımız ve torunlarımız ödeyecek

“Enflasyon bir numaralı halk düşmanıdır.” Bu sözler, ekonomi okumuş bir siyasetçiye, eski Amerikan Başkanı Gerald Ford'a ait... Ne yazık ki ülkemizde bu söz tam anlamıyla yerine oturuyor. Çarşıdan, pazardan, milletimizin “Yandım Allah!” feryatları yükseliyor. Milletın sofrasında, artık Ramazan’ın bolluk ve bereketi kalmadı. “Nerede o eski Ramazanlar...” deyimi, bu yönetim altında maalesef hakikat oldu. TÜİK’in makyajlı rakamlarıyla, tüketici enflasyonu yüzde 61, üretici enflasyonu yüzde 115. Hata üstüne hata yapan Saray, bugünlerde de çıkmış, milletimizde hal bırakmış gibi,

## Aile Destekleri Sigortası'nın önemi

Bir iktidar sosyal destek verdiği yurttaş sayısıyla mı övünmeli yoksa yoksulluktan çıkarmayı başardığı yurttaş sayısıyla mı? CHP'nin bu soruya yanıtı açıktır: Biz “sistem mezuniyeti” anlayışıyla yoksulluktan çıkarmayı başardığımız hane ve yurttaş sayısıyla övünmek istiyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun en fazla önem verdiği projelerden birisinin Aile Destekleri Sigortası (ADS) olması tesadüf değildir.

“Yoksulsun sen yoksul kal!” bakış açısının yarattığı muhtaçlık zihniyeti, popülist siyasetin dayanağı olabilir. Bizler yurttaşların haysiyetli bir şekilde hayata katılma haklarını savunuyoruz. Bunun en temel araçlarından birisi de etkin ve hak temelli bir sosyal devlettir. Türkiye’de son 20 yıldır yoksulluğun azalmadığını, üstelik derin yoksulluk dediğimiz en acımasız biçiminin de artış gösterdiğini görüyoruz. TÜİK’in 2020 verilerine göre en zengin yüzde 20, gelirin yüzde 47,5’ini alırken, en yoksul yüzde 20 sadece 5,9’unu alıyor. Yine TÜİK’in verilerine göre bu rakamlar 2011’den beri neredeyse hiç değişmedi. Yine değişmeyen bir başka oran da toplumun ortalama yüzde 20’sinin devletten sosyal yardım olarak hayatını sürdürmeye çalışmasıdır. Pandemi’nin yakıcı etkilerinin hissedildiği 2020’de 6,6 milyon hane (En az 22 milyon kişi!)

sosyal yardımlardan yararlandı. Buna rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2020’de yardımlar için harcadığı para 69 milyarı geçmedi. Pandemi döneminde bile sosyal yardımların GSYİH içindeki payı sadece yüzde 1,42 olabildi. Aslında iktidarın belirli bir stratejisi olmadan keyfi biçimde dağıttığı sosyal yardımların abartıldığı kadar bir toplamı oluşturmadığını da görebilmeliyiz. CHP’nin Aile Destekleri Sigortası’nın (ADS) bütünlüklü hedefleri arasında en önemlisi belirli bir maddi sınırın altında kalan aileleri yoksulluktan çıkarmak veya “sistemden mezun” etmektir. Bu haliyle ADS, Temel Vatandaşlık Geliri (TVG) uygulamalarına ilham veren mantıktan gücünü almaktadır denilebilir. TVG’ye göre her yurttaşla belirli bir miktar nakit ödeme yapılması öngörülmektedir. Böylece kimin “yoksul” olduğunun ölçülmesi gibi zor bir görevden de kaçınılmış olunmaktadır. Bu nakit katkının sonucunda, yüzde 20’lik gelir dilimlerinde belirgin bir artış oluşmakta, en büyük artış da en yoksul yüzdelik dilimlerde ortaya çıkmaktadır. Üstelik en zengin kesime aktarılan nakit desteği, vergi politikaları sayesinde geri alınmakta, asıl yardım da yoksul bireylere yapılmış olmaktadır. ADS, asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan hanelere belirli

destekler sunulması olarak tanımlanabilir. Destekler, ailenin (devletin ifadesiyle) “muhtaçlık” sınırına (devletin ifadesiyle) “muhtaçlık” sınırına uzaklığına ve kompozisyonuna göre belirlenecektir. Bir aile ADS kapsamına girecek kadar yoksul ise, ev kadınının kart hesabına Aile Geçim Desteği adıyla nakit bir destek yatırılacaktır. Ailenin “muhtaçlık” sınırına çok uzak, dolayısıyla oldukça yoksul olduğunu varsayalım. Doğal olarak ailenin sınırın üzerine çıkması için alacağı destek de artacaktır.

Bu ailede eğitim yaşında çocukların veya istihdam çağında gençlerin, yaşlıların, sosyal güvencesi olmayan başka bireylerin veya engellilerin olduğunu varsayalım. Bu kategorilere göre tanımlanacak katsayılara göre destek miktarında artış olabilecektir. Mevcut sistemde tanımlanmış engelli aylıkları, evde bakım aylıkları ve yaşlılık aylıklarına dokunulmayacaktır. Bu ödemeler, ADS sistemine entegre edilecektir.

ADS, asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan hanelere belirli destekler sunulması olarak tanımlanabilir. Destekler, ailenin “muhtaçlık” sınırına uzaklığına ve kompozisyonuna göre belirlenecektir.

Otizm farkındalık günü

## OTİZMLİ BİREYLERİ DESTEKLEMEMİZ GEREKİYOR



Tüm dünyada otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir.

Hem otizmlili çocuklarımızın hem de otizmlili bireye sahip ailelerin yaşam kalitesini artırabilmek için, toplum üyelerinin otizme karşı duyarlı olması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki toplum huzuru farklılıklara olan saygımız ve farkındalığımız ile sağlanacaktır. Özellikle otizmlili çocuklarımızın ayrımcılığa, ön yargıya maruz kalmaması ve toplum yaşamında desteklenmesi bizlerin elindedir ve görevidir.

Bu duygularla, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle, geleceğimizin en önemli parçası olan çocuklarımızın temel ihtiyaçları olan eğitim ve sağlık hizmetlerinden en uygun şekilde faydalanmasını diler, sevgi ve saygılar sunarım.

## Kanserli hastalarımız Düzce’de tedavi olamıyor

Halkın kanser ve kanserden korunma konusundaki farkındalığını artırmak için 1-7 Nisan tarihleri arasında “Ulusal Kanser Haftası” etkinlikleri düzenlenmektedir. Maalesef Düzce’imizdeki kanser hastalarımız şehrimizde tedavi olamamakta, başka illere gitmek zorunda bırakılmaktadırlar. 20 yıldır Düzce’de seçilen AKP Milletvekilleri bu soruna duyarsız kaldı. AKP hükümeti Düzce’deki kanser hastalarımıza bunu reva görmüştür. Bu üzüntüyle ve eksiklikle kanserle mücadele eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

## CHP’li üyemiz Emre Güleç’e Mecliste başarılar dileriz



Düzce Belediye Meclis Üyemiz Emre Güleç Meclis Hukuk Komisyonuna seçildi. Güleç’e görevinde başarılar diliyoruz.



## CHP Hiç kimseyi ötekileştirmeyiz



Necmi Gürgen

CHP Gölyaka  
İlçe Başkanı

## Yoksulluk, şiddetin en kötü şeklidir

Mübarek Ramazan ayındayız. Ülkemizdeki yoksullaşma, fukaralık bu Ramazan'da daha da görünür oldu. Millet Ramazan'ının sonunu nasıl getireceğini, şimdiden kara kara düşünüyor. Fitre, yani bir kişinin bir günlük yemek parası bu yıl 40 lira olarak belirlendi. Dört kişilik ailenin fitresi günlük 160 lira, aylık 4 bin 800 lira. Yani asgari ücretin 550 lira üstünde. Ve bu ülkede çalışanların yüzde 60'ı, asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Yapılan son anketlere göre, toplumun yüzde 59'u, "Gelirim, giderimi karşılamıyor" diyor. Bir tarafta kişi başına 1.250 liraya lüks otellerde iftar açanlar, bir tarafta da iftarda, sahurda ekmeğinin yanına katık arayanlar... İşte en son Gaziantep'te yaşananlar... Millet iftar çadırının önünde ucu bucağı olmayan kuyruklarda... Tıpkı hükümetin başı gibi Belediye Başkanı da şehrindeki yoksulluktan bihaber... "Kuyruk çok olunca, lokantalardan takviye yaptık" diye açıklama yapıyor.

Türkiye tüketici enflasyonunda, dünyada en yüksek enflasyona sahip 6. ülke oldu. Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacaklarını söylediler, ama dünyada en yüksek enflasyonu yaşayan 10 ülke arasına ancak sokabildiler. Bütün bunların sorumlusu kim?

Cumhuriyet tarihinin en derin yönetim ve ekonomik krizi içerisinde, iktidarın toplum gerçeklerinden uzaklaşan tutumu ile bir bilinmezliğe sürükleniyoruz. Ambargo dönemindeki kuyruklar üzerinden siyaset yaparak yıllarca iktidara tutunanlar 2022 Türkiye'sinde yağ kuyruklarını, tanzim satış çadırlarını, işsizlik kuyruklarını, marketlerde şekerin tükenişini, ucuz ekmek kuyruklarını topluma reva görüyorlar.

Tarım Bakanı "Açta açıkta kimsemiz yok, herkesin karnı doyuyor." derken, Cumhurbaşkanı ise "Açız, geçinemiyoruz." diyenlere "Abartıyorsun." cevabını verebiliyor.

Mahatma Gandhi'ye ait olan bir söz "yoksulluk, şiddetin en kötü şeklidir." Her gün başka boyutlarıyla şahidi olduğumuz yoksulluk canımızı yakarak ve derinleşerek devam ediyor. Ne yazık ki temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığı bir yoksulluğun içine terk edildi Türkiye toplumu. Yakın zamana kadar halkın yoksullaştığını görür ve dile getirirdik, artık bu yoksulluk yerini açlığa bıraktı.

Demokrasinin, hukukun zedelendiği bir yönetimde ekonomik krize çözüm üretmek yerine yalnızca günü kurtaran, sorunlara çare olmayan adımlar, Türkiye'de eşitsizlik ve yoksulluğun artışı, gıda yoksulluğu, barınma ve eğitim gibi alanlarda da eşitsizlik ve yoksullaşmayı derinleştirdi. Toplumda çocuk, genç, yaşlı, emekli ve hatta çalışan yoksulluğunun her çeşidine maruz bırakıldı. Türkiye'nin hak ettiği ve topluma reva görülen tablo bu olmamalı. Esasen ehil kadrolarla, doğru ekonomi politikaları, hukukun ve demokrasinin yeniden hâkim olmasıyla, israfın engellenmesi ile ülkenin birçok sorununun aşılabileceğine inanıyorum ama bunu AKP ile yapamayacağımızın da farkındayım. Sorunun müsebbibinin, bu krize derman olamayacağını görebiliyorum.



CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, Akçakoca Belediyesi Meclis toplantısında 'misafir katılımcıların' Meclis dışına çıkarılmasına tepki gösterdi:

## ŞEFFAF YÖNETİM İÇİN ÇALIŞIYORUZ

*Tek temennimiz şeffaf, her şeyin tartışılabilir olduğu, demokratik bir ortamın oluşturulduğu zeminde Akçakoca'nın geleceğini şekillendirecek olan yönetimlerin göreve gelmesini sağlamak olacaktır*

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz Mart ayı Meclis toplantısında misafir statüsü ile meclisi izlemek isteyenlere izin vermedi. Gündemin okunması ile birlikte Başkan Okan Yanmaz, mecliste misafir olarak bulunan kişilerin Meclis dışına çıkarılması için oylama önerdi. Bu oylamaya MHP ve AKP üyelerinin onay vermesi ile misafir statüsü ile Mecliste bulunan kişiler dışarı çıktı. CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, Meclisin gerçek sahibinin halk olduğunu belirtti ve olayı kınadığını açıkladı. Abanoz konu hakkında şu görüşlere yer verdi: "Meclis gündeminde belediyenin 19 milyon liralık kredi talebi maddesi bulunuyordu. CHP ve İYİ parti grubu bu borçlanmaya ret oyu verilmesi kararı aldı. Amaç, zaten borç batağında olan belediyenin daha fazla borçlanmaması, ilk belediye seçimlerinde gelecek olan yeni yönetimin işin içinden çıkılmaz bir durumda

bulunmasını önlemektir. Tüm yaşananlar bizlere tecrübe oluyor. Böyle bir olayın tekrarlanmaması için elimizden geleni yapacağımızdan şüpheleniz olmasın. Aslında belediyenin Mahmuzlar konusunda ne kadar tedirgin olduğunu böylece görmüş olduk. Ucu başı belli olmayan bir projenin hiç bir bilimsel çalışmaya dayatılmaması "kervan yolda düzülür" mantığı ile işlerin yürüdüğünü bir kez daha bize göstermiş oldu. Vatandaşın oyları ile seçilen belediye başkanının göstermiş olduğu bu çirkin davranışı tasvip etmediğimiz bilinmesini istiyoruz. Tek temennimiz şeffaf, her şeyin tartışılabilir olduğu, demokratik bir ortamın oluşturulduğu zeminde Akçakoca'nın geleceğini şekillendirecek olan yönetimlerin göreve gelmesini sağlamak olacaktır. Biz güçlü olacağız, el ele veren insanları hiç bir gücün de yenemeyeceği kanaatindeyiz.



## Halkçı yönetim için halkın içindeyiz



CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz teşkilat üyeleri ile birlikte Ramazan ayını değerlendirerek, mahalle ve köy gezileri yapıyorlar. Ramazan ayı süresince hazırlanan program dahilinde ziyaretlerini sürdüreceklerini belirten CHP Başkanı Tuğrul Abanoz, ' Halkın içine girmeden halkçı olunmaz. Biz CHP

yönetim anlayışını, vaatlerini halkımıza anlatıyoruz. Bunun yanı sıra halkın sorunlarını halkın bizzat kendisinden dinliyoruz, dertlerine ortak oluyoruz. Bizim gördüğümüz halkın içinde bulunduğumuz durumdan veryansın etmesidir. Hiç kimse bugünkü yönetimden memnun değil,' dedi.

## GÖLYAKA İLÇE ÖRGÜTÜ HALKIN NABZINI TUTUYOR

CHP Gölyaka İlçe Başkanı Necmi Gürgen ilçe örgütü üyeleri ile birlikte Gölyaka'da halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Başkan Necmi Gürgen Ramazan ayını gezi ve ziyaret programına ayırdıklarını belirterek, ' Gölyaka'da elini sıkmadığımız, hatırlarını sormadığımız, dertlerini dinlemediğimiz hiç kimse kalmayacak' dedi.





## Covid-19 Genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Covid-19 salgını sırasında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstüne verilen idari izinler ile gebelikte 24. Haftada başlatılan doğum öncesi izin uygulaması kaldırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan genelgeye göre Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Genelgede Covid-19 kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu genelgenin yürürlükten kaldırıldığı ve salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara uyulacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyeceği belirtildi.

Genelge ile; Kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstüne verilen idari izinler ile gebelikte 24. Haftada başlatılan doğum öncesi izin uygulaması kaldırıldı.

### GENELGE

30/6/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2021/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

### YENİ GENELGE GEREĞİNCE NE OLACAK?

Yeni Genelge gereğince,

1- Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanlara artık idari izin verilmeyecektir.

2- Kamu kurum ve kuruluşlarınca ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilmesini öngören düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

3- Salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara uyulacak.

## MEB köy okulu öğretmenlerinin servis sorununun çözüleceğini bildirdi

Köy okullarında görev yapan öğretmenlerin, servis ücretleri konusunda yaşadığı sorunların giderilmesi talebimiz üzerine MEB, merkezden uzak ve lojman imkanı olmayan köy okullarına öğretmenlerin ulaşımı ile ilgili sorunların çözümü için destek verileceği yanıtını verdi.

## Öğretmen atamalarında uygulama birliği sağlanmalıdır

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğini ilgili şube müdürlerinin kendilerine göre yorumlaması nedeniyle okul psikolojik danışmanı/rehber öğretmenler mağduriyet yaşamaktadır. MEB'den, okul psikolojik danışmanı/rehber öğretmenlerin il içi atamalarda yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanmasını istedik.

## Pandemi döneminde

# İDARİ İZİNLİ SAYILAN ÖĞRETMENLERİN EK DERS HAKKI TARTIŞMASIZDIR

Sayfa Haberleri EĞİTİM-İŞ Düzce Şube Başkanı Gülten Gökpinar

**Öğretmenlerin alacakları ücretler; bedeller ödenerek yapılan uzun soluklu mücadeleler ile kazanılan sendikal hakların sonucudur. Ve asgari düzeydeki hiçbir demokraside, kazanılan haklar gasp edilemez**

Eğitim-İş olarak, Covid-19 salgını sürecinde, 60 yaş üstü olması sebebiyle idari izinli olup ek dersi ödenmeyen üyemiz adına açtığımız davayı kazandık.

Kocaeli 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın gerekçesinde; "Cumhurbaşkanlığının Genelge hükümlerine göre, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, ister esnek çalışma (uzaktan veya dönüşümlü) yöntemi ile çalışmış olsun isterse sağlık durumu itibarıyla idari izinli sayılsın, istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacağı, mali ve sosyal hak ve yardımları ile özlük haklarının saklı olduğu anlaşılacakla Covid-19 kapsamında idari izinli sayılan öğretmenlerin de 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile sağlanan haklardan istifade edeceği tartışmasızdır." denilmiş ve Üyemizin idari izinli olduğu dönemde ödenmeyen ek ders ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiştir.

Bilindiği üzere Korona salgını nedeniyle, ekonomik tablo emekçiler için daha da ağırlaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim emekçileri için kabul edilemez hak gasplarına yol açmıştır.

Uzaktan eğitime geçildiği dönemde, Bakanlık öğretmenlerin ek ders ücretlerinde kesintiye gitmiş, bu durum alacağı ek ders ile ay başını, taksitini, borcunu zor denkleştiren öğretmenleri pandeminin yarattığı psikolojik durumda daha zor duruma sokmuştur.

Alınan kararda çelişkiler ve hukuki sorunlar olduğu gibi toplumda derse girmeyen öğretmene ek ders mi ödenir algısı yaratılmaya çalışılmış ve öğretmenlerin mesleki onuru zedelenmiştir.

Öğretmenlerin alacakları ücretler; bedeller ödenerek yapılan uzun soluklu mücadeleler ile kazanılan sendikal hakların sonucudur. Ve asgari düzeydeki hiçbir demokraside, kazanılan haklar gasp edilemez!

Öğretmenlerin cebinden ve meslek itibarlarından elinizi çekin! Eğitim gelecektir ve öğretmen bu geleceğin mimarıdır. Gelecekte tasarruf olmaz.

Kocaeli 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın benzeri uygulamalarla, hukuk tanımaz işlemleri sürdürmekte ısrarcı olan idari amirler tarafından özenle dikkate alınmasını umuyoruz.

Eğitim-İş olarak bu tür girişimlere karşı yorulmaksızın mücadelemizi sürdüreceğimizin, kamu çalışanlarının hak ve menfaatleri adına giriştiğimiz onur savaşını sonuna kadar götürmekte kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.



## 1 yıla kadar burssuz izin verilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışındaki akademik çalışmalarının olumsuz etkilendiğini belgelendirerek ek süre isteyen ve yurt dışı temsilciliği tarafından bu talepleri uygun görülen öğrencilere bir yıla kadar burssuz izin verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 1416 sayılı "Ecebe Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun" kapsamında yurt dışında burslu statüsünde öğrenim gören öğrencilerle ilgili yeni bir karar aldı. Kararda Kovid-19 salgını boyunca ülkelerin tamamına yakınının sınırları yabancılara kapattığı ve ülke içinde eğitim-öğretim faaliyetleri de dahil olmak üzere birçok alanda kısıtlamalara gittiği hatırlatıldı.

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim gördükleri ülkelerde uygulanan bu kısıtlamalar nedeniyle akademik çalışmalarını sağlıklı bir şekilde sürdüremediği belirtilerek, salgın sürecinde bazı yükseköğretim kurumlarının kampüse girişleri, bazılarının ise kritik konulardaki çalışmalar haricinde tüm faaliyetleri belirli bir süre için kısıtlandığı vurgulandı.

Bu nedenle öğrencilerin derslere katılmadığı,

laboratuvarlara ve kütüphanelere erişim sağlayamadığı, alan/saha çalışmalarına ara vermek zorunda kaldığına dikkat çekilerek, bu durumun öğrencilerin akademik çalışmalarını olumsuz etkilemesi dolayısıyla yurt dışındaki çoğu yükseköğretim kurumunun öğrencilerine ek süre tanıdığı ifade edildi.

Türkiye'de de YÖK tarafından lisansüstü öğrenim gören öğrencilere Kovid-19 nedeniyle ek süre verildiğine işaret edilerek, yurt dışında öğrenim gören bazı öğrencilerin Kovid-19 salgını nedeniyle akademik çalışmalarının olumsuz etkilendiğini ve ek süre talep ettiği kaydedildi.

Bakanlıkça, yurt dışında öğrenim görmek isteyen Kovid-19 salgını nedeniyle akademik çalışmalarının olumsuz etkilendiğini öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan veya yurt dışı danışmanından temin ettiği yazıyla belgelendirerek ek süre isteyen ve yurt dışı temsilciliği tarafından bu talepleri uygun görülen öğrencilere, azami bir yıla kadar burssuz izin verilmesi kararlaştırıldı.

EĞİTİM-SEN'den açıklama

# GERÇEKLER ARTIK ÇUVALA SIĞMIYOR



Sayfa haberleri / Fevzi İpek/  
Eğitim Sen Düzce İl Temsilcisi



**İktidar ve yandaşları lüksün, şatafatın, yağmanın ve talanın üzerini örtebileceklermiş gibi, kişi başına asgari ücrete denk düşen bir akşamlik iftar menülerinin fotoğraflarını engelleme derdine düştüler! Ancak gerçekler artık çuvala sığmıyor!**



**Hukuku, adaleti, laikliği ve demokrasiyi kendisine rehber edinmesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı ve yöneticileri, sanki görevleri “dini bir cemaat” yetiştirmiş gibi hareket etmekte, okullarımızda yaşanan yığınla soruna çözüm üretmek yerine “dinselleştirme pratiklerine” hız vermektedir.**



Ülkenin dört bir yanından “geçinemiyoruz” sesleri yükselirken, milyonlarca işsizenleri eklenirken ve fahiş zamlar altında alım gücümüz giderek düşerken, siyasi iktidar ve bürokratları, dört koldan yaşamın her alanında dinselleştirme pratiklerine hız vermekte, işsizlik ve yoksulluğun üzerini örtmeye çalışmaktalar. Bu politikalarla siyasal iktidar, çocuklara ve gençlere sabır, şükür, tevekkülden başka bir şey veremeyeceğini açıkça ifade etmektedir.

İktidar ve yandaşları lüksün, şatafatın, yağmanın ve talanın üzerini örtebileceklermiş gibi, kişi başına asgari ücrete denk düşen bir akşamlik iftar menülerinin fotoğraflarını engelleme derdine düştüler! Ancak gerçekler artık çuvala sığmıyor!

Bir taraftan öğrencilere öğle yemeği desteği verilmesi Milli Eğitim Şurası tavsiye kararları içerisinde yer almış ama bütçe yetersizliği gerekçe gösterilerek hayata geçirilememişken, diğer taraftan 81 il ve ilçe milli eğitim müdürü dün Saray'da iftar sofrasına katılabilmemiş, iktidara sadakatini ve itaatini sergileyebilmiş! İftar yemeğine ayrılan bütçe, on binlerce çocuğun mütevazı bir öğle yemeği olabiliirdi. Vergilerimizi kullanarak yaptığı harcamanın eğitimle ilgili alternatif kullanımlarını düşünmeyen bir iktidar ile karşı karşıyayız.

Hukuku, adaleti, laikliği ve demokrasiyi kendisine rehber edinmesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı ve yöneticileri, sanki görevleri “dini bir cemaat” yetiştirmiş gibi hareket etmekte, okullarımızda yaşanan yığınla soruna çözüm üretmek yerine “dinselleştirme pratiklerine” hız vermektedir. Oysa gerçek apaçık! Çoğulculuğu değil, kamu yararını değil, küçük bir azınlığın tahakkümünü kendilerine ilke edinen, yurttaşların haklarını değil, güçlü

olanı meşru gören yönetim aklı iktidardadır! Dolayısıyla daha dün harem selamlık sınıf uygulamasıyla gündeme gelen okul müdürü Haydar Akın iktidarın kanatları altına alınmışken, İstanbul Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün velilere broşür göndererek çocuklarına abdest aldirmaları telkininde bulunabilmesi gelinen durumu gözler önüne sermektedir. Çünkü MEB ve yöneticilerinin temel arzusu, tüm öğrencileri adeta bir cemaat yönetir gibi yönetmek ve yetiştirmektir!

Eğitimi dinselleştirmeye hız kazandırmak için Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir hayli genişletilmiştir. 7 Nisan'da yani yayınlanan düzenlemeye göre, Genel Müdürlük “Din ve ahlak eğitimi ve öğretimini güçlendirecek politika ve stratejilerin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak” ve “Görev alanına giren konularda üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak” işlevlerini de yerine getirecektir. Bu cümlelerin anlamı, eleştirdiğimiz din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ve seçmeli dini derslerle yetinmeyen Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün, Diyanet İşleri Başkanlığı ile dinci vakıf ve derneklerle iş birliğinin yeni yol ve yöntemlerini geliştireceğidir.

Halk eğitimi merkezleri, okullara bir yazı yazarak kursiyer talep etmektedir. Ramazan'da “Halk Eğitimi Merkezlerinde Kur'an Okuma Kursları Başladı” ilanı ile din eğitimi alanında 7 ve 12 yaşın üstündeki tüm yurttaşlara yönelik 18 saat ile 135 saat arasında değişen sürelerde 45 ayrı kurs açılıyor.

Anımsatmak istiyoruz! MEB'in temel anayasal görevi ve sorumluluğu, herhangi bir dinsel inancı olmayanlar da dâhil olmak üzere her inanç grubuna eşit mesafede olmak

ve eşit yurttaşlık ilkesinin yaşam bulması için mücadele etmektir.

Eğitim Sen olarak belirtmek isteriz ki, sorunun boyutları verdiğimiz örneklerden kat be kat fazladır! Buna itiraz etmesi gerekenler ise başta öğretmenler ve veliler olmak üzere toplumun tüm kesimleridir! Çünkü siyasi iktidar, devletin tüm imkânlarını kullanarak haklarımızı değil kendi siyasi çıkarlarını korumak istemekte, yürüttüğü toplum mühendisliğinin meyvelerini almayı hedeflemektedir.

Bu yüzden tüm gücünü seferber ederek çocuklarımızın hak ettiği geleceği değil, dindar nesilleri yaratmayı amaçlamaktadır!

Bu yüzden, cuma hutbelerinden “Grev caiz değildir” nidaları yükselmektedir!

Bu yüzden, sorunlarımıza çözüm üretmek yerine “Ama iyi öldüler” denilmektedir!

Bir taraftan ceplerini doldururken, diğer taraftan “Bakara makara” diyebilmelerinin nedeni kendi çıkarlarıdır! Çocuklarımız mı? Çocuklarımız da MEB ve yöneticilerinin böylesi bir toplum yaratma hedefinin içerisinde kaybolup gitmektedir!

Eğitim Sen olarak, çocuklarımızın başta eğitim hakkı olmak üzere tüm hakları için, onların emekleri ve geleceği için, eşit yurttaşlık ilkesinin yaşam bulması ve demokrasinin yeniden filizlenebilmesi için herkesi, toplumun tüm kesimlerini, laikliği savunmaya çağırıyoruz. Siyasi iktidarın, MEB'in ve tüm kamu yöneticilerinin evrensel hukuku yok sayarak, yurttaşlık haklarımızı çiğneyerek izlediği dinselleştirme politikalarına karşı tüm örgütlü gücümüzle kararlılıkla mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz!

## MEB Okulların elektrik ve doğalgaz faturaları hakkında açıklama yapmalıdır

*Elektrik kullanımında okulların statüsü halen ticarethane statüsünde midir? Dağıtım şirketleri okullara hangi koşullarda elektrik sağlamak ve elektriği nasıl ücretlendirmektedir? Okulların kullandığı elektrik ve doğalgaz için özel bir indirim geçerli midir? Okulların doğalgaz kullanabilmesi için ilgili dağıtım şirketlerine “güvence bedeli” adı altında ödeme yapılmakta mıdır?*



Hasta garantili hastanelerin, yolcu garantili havaalanlarının ve geçiş garantili köprülerin siyasi iktidar için övünç kaynağı, halkın büyük kısmı için ise ekonomik yük olduğu ülkemizde, okulların elektrik ve doğalgaz kullanımını üzerinde çeşitli soru işaretleri oluşmaktadır!

Kamu kaynaklarının eğitim ve sağlık gibi temel kamu hizmetlerine yatırım yapmaktan çok, yandaş sermaye çevrelerinin ihya edilmesi için kullanılması, dağıtım şirketlerinin okullardaki elektrik ve doğalgaz kullanımından nasıl bir kazanç elde ettiklerinin açıklanmasını zorunlu kılmaktadır.

Çünkü geçmiş dönem Sayıştay raporlarında, okulların elektrik kullanırken ticarethane statüsünde değerlendirilmesinin yüksek fatura tutarlarına yol açtığı ve kamuyu zarara uğrattığı ifade edilmişti. Ayrıca 2021 yılında yayınlanan 2020 MEB Sayıştay raporunda da okullardan doğalgaz kullanımı için güvence bedeli istenmesinin yol açtığı sorunlara dikkat çekilmişti.

Son açıklanan TÜİK verilerine göre; üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) aylık %9,19, yıllık %114,97 artmıştır. Üretici enflasyonu alt kalemlerinden enerjide yaşanan enflasyon %215'e elektrik-gaz-buhar enflasyonu ise yıllık %229'a tırmanmıştır. Gerçek enflasyon değerlerinin bunun çok üzerinde olduğuna dair yapılan tespitler de vardır.

Dolayısıyla bugün, elektrik ve doğalgaza gelen oldukça yüksek orandaki zamlar göz önünde tutulduğunda, “Halkın ödediği vergiler aracılığıyla kamu kurumlarının temel ihtiyaçları mı yoksa dağıtım şirketlerinin kasası mı finanse edilmektedir?” sorusuna acilen yanıt üretilmelidir. Bu nedenle kamu yararının mı yoksa dağıtım şirketlerinin çıkarlarının mı korunduğunu öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorularımıza yanıt vermesini talep ediyoruz!

Elektrik kullanımında okulların statüsü halen ticarethane statüsünde midir?

Dağıtım şirketleri okullara hangi koşullarda elektrik sağlamak ve elektriği nasıl ücretlendirmektedir?

Okulların kullandığı elektrik ve doğalgaz için özel bir indirim geçerli midir?

Okulların doğalgaz kullanabilmesi için ilgili dağıtım şirketlerine “güvence bedeli” adı altında ödeme yapılmakta mıdır?

Sayıştay raporları kapsamında elektrik ve doğalgaz ödemelerinde kamunun zarara uğramaması için ne tür adımlar atıldı?

Halkımız enflasyon karşısında erimiş tükenmiş bir alım gücüyle “Geçinemiyoruz” çığılığı atarken kamu kaynaklarının çeşitli şirketlere hoyratça dağıtılmasına sessiz kalınmaz. Eğitim Sen olarak bu konunun da takipçisi olacağımızın kamuoyunca bilinmesini isteriz.



## Böyle bir dönem görülmedi!

Talih Özcan/CHP Üyesi



Artık herkes içinde bulunduğumuz dönemin karanlığının farkında. Kimse yarının ne olacağını kestiremiyor. Bunun en temel nedenlerden biri kötü yönetim nedeniyle halkın sofrasını darmadağın eden aşırı zamlar, yoksulluktur. Son bir yılda; patates yüzde 207, salatalık yüzde 193, patlıcan yüzde 185, margarin yüzde 160, kabak yüzde 153, karnabahar yüzde 146 zam görmüş TÜİK'in makyajlı fiyat toplama sistemiyle. Doğalgaza yapılan fahiş zamlar bu rakamlarda yok. Yine son bir yılda; kömür yüzde 221, mazot yüzde 210, LPG yüzde 193, benzin yüzde 161, tüp gaz yüzde 137 zam görmüş. Bunlar iğneden ipliğe her şeyin girdisi. Artan bu maliyetler marketlerin raflarına, manavların, pazarcıların tezgâhlarına, kasapların vitrinlerine bundan sonrada yansımaya devam edecek.

“İnsanoğlunun dünyada başvurduğu en umutsuz iş sorumluluktan kaçmaya çabalamasıdır” diyor Kemal Tahir, ünlü “Kurt Kanunu” romanında...

“Sorumluluktan kaçmak, insanın kendine ve topluma karşı işleyebileceği en sefil suçtur. Amacı ister kazanç, ister suçunu cezasız atlatmak olsun, insanın sorumluluktan kurtulmasına imkân yoktur” diyor Kemal Tahir. Tüm yetkileri elinde toplayıp, tek başına ülkeyi yönetmeye kalkan, ama hata üstüne hata yapıp, bugün de hatalarının sorumluluğundan kaçmaya uğraşan, kibirli bir kişi iş başında...

Bir de ikişer üçer ballı maaşlarla gününü gün edenler var. Bunların bol sıfırlı maaşları,

Yönetim Kurulu üyelik ücretleri tıkr tıkr hesaplarına yatıyor. Zonguldak milletvekilimiz Sn. Deniz Yavuzylmaz, Ballı Yönetim Kurulu üyeliklerine getirilen Bakan Yardımcılarını, tek tek ortaya koyuyor. Bir Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, 40 bin lira maaş alıyormuş. Yetmiyor, üstüne 67 bin lira TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden de para alıyor. Aylık geliri 107 bin lirayı buluyor. Asgari ücretin 4 bin 253 lira olduğu yerde, bir bakan yardımcısı, her ay 25 asgari ücret tutarında maaşı alıp cebine koyuyor. Şimdi bunun hak neresinde, adalet neresinde? Bu yağmanın, bu talanın sorumlusu kim? Bu kişileri buraya kim atıyor? İstanbul'daki kupon arazileri bile tek tek takip eden, her şeyden haberi olan Erdoğan'ın, bunlardan haberi olmaması mümkün mü?

Ülkede orta direk hepten silindi gitti. Bir yoksul var, bir de çok zengin... Ortası artık yok... Bu ülkede, yoksulun ekmeği alırken ödediği vergiyle, zenginin parasına kur garantisi veren, kur koruması veren bir hükümet var. Yandaşına dolarla avroyla gelir garantisi bağlayan bir Hükümet var. Ülkenin döviz kasasını tam tıkr ettiler. Kasamızdan 1 kuruş çıkmayacak” dedikleri, geçilmeyen yollar, köprüler, uçulmayan

havalimanları için, son 5 yılda vatandaşın cebinden alıp, yandaş müteahhitlerin cebine koydukları para 10 milyar doların üstünde. Ama devletle iş yapan müteahhitlerin hepsi bu kadarda şanslı değil. Onlar dörde beşe katlanan inşaat maliyetleri karşısında kendilerine sadece yüzde 3'le yüzde 5 fiyat farkı verildiğini söylüyor. “Batıyoruz” diye feryat ediyorlar. Bir kamu müteahhidi, zam furçası nedeniyle şirketlerin konkordato ilan ettiğini, teminatını yaktığını söylüyor. “30 yıldır sektördeyim, böyle bir dönem görmedim” diyor. Vatandaşın vergisini cebe indirmek için aç kurtlar gibi bekleyen, Saray ve şürekâsı ve onların beslemeleri nedeniyle, akaryakıttan alınan vergi düşüyor. Çiftçiye, esnafa, üreticiye hak ettikleri destek verilmiyor. Sofraya ucuzluk gelmiyor. Peki, tüm bunların sorumlusu kim?

Türkiye büyük bir ülkedir. Milletimiz ortaklarımızla beraber bize görevi verdiğinde, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ülkemize adaleti getireceğiz. Birinci sınıf demokrasiyi getireceğiz. Türkiye'yi üreten ve üreterek zenginleşen bir ülke yapacağız. Ülkemizin zenginliğini hakça paylaşacağız. Bizim iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.

## Akıldan ya da cehaletten yana tercih yapmak

Biröl Aksu/SMMM



Türkiye ciddi bir süreçten geçiyor. Bu süreç ne yazık ki 'hayat pahalılığı', 'hukuksuzluk, adaletsizlik', 'ayırıcılık', 'yolsuzluklar' üzerine kurulu. Bir de ne yazık ki, tüm bu süreçten sorumlu olanların 'pişkinlikleri', 'arsızlıkları' söz konusu.

Bu durumun sokaktaki yansımaları da bu sürecin önemli bir yönünü ortaya koyuyor. Sokakta mikrofon uzatıldığında “Zamları Kılıçdaroğlu yaptı” diyenlerden... Ayçiçek yağı sorununun, doğalgaz faturalarının CHP'nin eseri olduğuna inananlardan oy alıyorlar... 'Yürüyüşüne kurban olayım'cılardan. 'Reisime canım feda'cılardan. 'Öl de ölelim'cilerden... Trollere... Boji'ye iftira atmak için cebinde dışkı taşıyanlardan... “Listem hazır, bizim aile elli kişiyi götürür” diyenlerden... Göçmen durumuna düşmediklerine şükretmeleri istendi diye göçmen durumuna düşmediklerine şükredenlerden... Hacı hoca takımından. Tarikat şeyhlerinden. Üfürükçülerden, cin çıkaranlardan, çocuklara sarkanlardan. Tüm bunlar içinde bulunduğumuz durumun bir kısım halktaki yansımalarıdır.

Yüzyıllar evvel Sokrates, cehaletin kişide mutluluk, şüphenin ise tedirginlik yarattığını söylemişti. Bu iki ruh hâlinin tam ortasında bilgi duruyordu filozofa göre: Bilgisizlik ya

da bilgi sahibi olmama huzurlu bir yaşama denk geliyordu. Bilgi sanılanı sorgulama ise tehlikeli bir işti düşünürüne göre. Nitekim, kendi sonunu getiren de şüphe olmuştu. Her çağ kendi cehaletini doğurur; insanların bilgiyle ilişki kurma şekilleriyle son derece bağlamsaldır. Bilgi olarak kabul ettiğimiz şey yalnızca sosyal olarak inşa edilmiş değildir, aynı zamanda bireyseldir de. İşleri daha karmaşık hâle getirme pahasına da olsa insanlar, katlanması güç bir bilgiyle karşılaştığında bir şekilde cehalete ya da inkârâ sarılır.

Cehalet ve inkâr, dünyayı nasıl görmek istediğimizle, hayatı nasıl yaşamayı arzuladığımızla yakından ilgili. Oysa bir de gerçekler var; kriz anlarında su üstüne çıkan davranışlarımız... Salecl'in incelemesinin özünü de bu anlardaki bilme veya bilmeme isteği oluşturuyor: “Kriz zamanlarında insanlar travmatik olaylarla veya hisleriyle yüzleşmekten kaçınmak için bireysel olarak cehaleti benimseyebilir. Bazıları için bu

cehalet yine de bilgisizlikle eşdeğer değildir; aksine, sonsuz bir bilgi akışına teslimiyeti gerektirir.” Geçtiğimiz yıl 95 yaşında kaybettiğimiz değerli hocamız mimar Doğan Kuban, “İster kadınları boğazlamak, ister tarihi ve doğal çevreyi yok etmek, ister ağaç kesmek, ister hırsızlık yapmak, ister tarih bilmeden onunla övünmek, ister dindar olmadan dini istismar etmek... Hepsisi cehalete dayalıdır” derdi. Türkiye'nin büyük sorunu cehalettir. Hayatta en hakiki yol gösterici de ilimdir, fendir. Nass filan değildir... “Cehalet, zulmü adalet gibi gösterir” der Victor Hugo. İktidarın yüceltiği cehaletin önümüzdeki seçimlerde bir kez daha kazanmasına bu ülkenin tahammülü yoktur.

## Kafamızı kuma gömdük

Kaan Sezyum

Ortama gelin... MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletlin belini büktüyor. Bunlar gerçek" açıklamasının ardından tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi... Nefis değil mi? “Zam var” demek yasaklanırsa zamların ve hayat pahalılığının olmayacağını düşünecek kadar çaresiz bir düşünce yapısıyla karşı karşıyayız.

Bu tayfa bakanından, vekiline, en yetkilisine kadar yıllardır böyle zaten. Ne bir sese kulak verir, ne bir uyarıyı dinler, ne bir araştırma önermesine imza atar, ne bir ağacı korur... Dümdüz tayfa. Hem de nasıl dümdüz. Bir yaştan sonra hiçbir şey dinlemez anlamaz, görmez olmuş bir ekip. Hepsiz de birbirinin suçuna dahil. Sessiz kalanlar da susarak bu kötülüğe ön ayak oluyor, diğeri saçma sapan açıklamalar yapıp dikkatleri üzerine çekiyor. Hepsiz aynı. Kötülüğün azı çoğu yok. Saf kötülük ise bunların yaptığı gibi bir şey olmalı. Neler mi?

\*\*\*

Cumhuriyetin ve ülkenin kendi kendisine yetmesi, üreten ve ilerleyen bir toplum olması nedense ısrarla baltalandı. 30'lu-40'lu, 50'li yıllarda yapılan fabrikalar, kurumlar, tek tek özelleştirme kisvesi altında satıldı, zarar edildi. Telekom melekem aynı şekilde. Bu da yetmedi, limanlar, tersaneler, ağaçlar, nehirler, dereler, göller aynı şekilde eşe dosta dağıtıldı, betonlar döküldü, ağaçlar kesildi. O da yetmedi, geçilmeyecek yola geçiş garantisi verildi. Soran olursa cebimizden para çıkmadı ama şirketin zararını hazine ödüyor... Yeraltı kaynakları yabancı firmalara “Aman gelin yavvv bizde çok var” diye diye satıldı. Memleketin toprağına siyanür dökmek “Ya ne var tertemiz işte” diye diye idareden kimseyi rahatsız etmedi. Bu da yetmedi, gençleri baskı altında tutmak için bin bir numara denendi. İnternet sansüründe dünyanın lider ülkelerinden biri olduk. İfade özgürlüğü ise yerlerde sürünüyor. Gün geliyor, bir Tweet'i RT etmeniz bile sizi paketlemeye yetiyor. Ama ülkede bir büyükkelçilikte bir gazeteciye kesip, sonra da asitte eritip ülkenize kaçarsanız, davanızı bile sizin ülkenize iade ediyoruz. O kadar da adalet sevdalısızız ha!

\*\*\*

Bir ara “Ülkemiz hakkında olumsuz ve yanlış bilgiler var” diyerek YouTube gibi tüm dünyanın kullandığı bir platformu ısrarla erişime kapattık. Aynı devekuşu örneğindeki gibi “Eğer bizi rahatsız eden şeyleri susturur ya da görmezsek bunlar yok olur” diye düşünün düşünün kafamızı ısrarla kumlara gömdük.



ADD Genel Kurulu Yapıldı

# ATAY YILMAZ GÜVEN TAZELEDİ



#### Yönetim Kurulu

**Başkan**  
Atay Yılmaz

**Başkan Yrd.**  
Feyzullah Çavuş

**Sayman**  
Birnur Karabıyık

**Yazman**  
Elif Özkan

**Üye**  
Serpil Özce  
Hüseyin Arslan  
Neslihan Aksungur

**Denetleme Kurulu**  
Lütfi Ak  
Cemile Ayas  
Kürşat Özen

**Disiplin Kurulu**  
Merih Üstüner  
Aykut Kap  
Mehmet Erol



Atatürkçülük: akıl ve bilim tarafından belirlenmiş gerçeklere dayalı bir yaşam felsefesidir; Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatma ve yükseltme bilincidir; özgür ve bağımsız bir yurttaş olarak yaşamının garantisidir; insan hak ve özgürlüklerine saygıyı temel alan Türk hümanizmidir; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin güvencesidir; Türk milletini devletsiz ve vatansız yapmak isteyen emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı geliştirilmiş panzehirdir.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Düzce Şubesi'nin olağan Genel Kurul toplantısı Halil Üstüner iş merkezinde bulunan dernek lokalinde üyelerin katılımıyla yapıldı. Kongreye ADD Batı Karadeniz Bölge Sorumlusu ve GYK üyesi Yusuf Arslan da katıldı.

ADD Düzce Şube Başkanı Atay Yılmaz kongrede geçmiş döneme ait faaliyet raporunu okudu. Daha sonra da derneğin mali raporları, denetim kurulu raporları okundu.

Yapılan oylama ile Genel Kurul üyeleri faaliyet raporları, mali rapor ve denetim kurulu raporlarını oy birliği ile onayladı.

Gündem gereği genel kurul üyeleri arasından yeni dönem için Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. ADD Düzce Şube Başkanı Atay Yılmaz, güven tazeleyerek yeni yönetimde yer aldı ve Yönetim Kurulunda yapılan görev

dağılımı ile de yeniden ADD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Atatürkçülüğü bir yaşam felsefesi olarak nitelendiren Atay Yılmaz, kongrede yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi:

“ Atatürkçülük, dün olduğu gibi, bugün de yarın da Türk ulusunun pusulası, yol haritası olmayı sürdürecektir. Çünkü Atatürkçülük dinamizmdir, yol göstericisi akıl ve bilimdir. Türk milleti, akıl tarafından belirlenmiş bir etik yaşayış yönünde eğitildiği takdirde; geçmişi daha sağlıklı bir biçimde yorumlama yeteneğini geliştirecek ve bugün ülkemizin yaşadığı konjonktürel sorunları tarihsel birikiminden de yararlanarak daha kısa sürede çözebilecektir.”



## ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ TBMM'NİN 102. YILINDA ANKARA'DA TOPLANİYOR

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 11,30'da Ankara ATO Congressium'da toplantı organize etmiştir. Bu toplantıda Meclisimizin açılışının 102. yılı coşkuyla kutlanacak. Yaşamsal bir seçime giden Türkiye için 'Yeniden Atatürk Cumhuriyeti' manifestosunu Türk Milleti ile paylaşacaktır. Bu önemli toplantıya tüm Düzceliler davetlidir.

Sözü edilen etkinliğe katılmak üzere Ankara'ya gitmek isteyenlerin 15.04.2022 saat 16:00'ya kadar derneğimize başvurularını gerekmektedir.

Son Başvuru : 15.04.2022 - 16:00  
Hareket Tarihi : 23.04.2022  
Hareket Saati : 07:00  
Hareket Yeri : Anıtpark  
Dönüş Saati : 17:00

Atatürkçü Düşünce Derneği  
Düzce Şubesi

İletişim: Atay Yılmaz 0543 423 44 23



Düzce SOL Parti il binasının açılışı yapıldı

## ÜLKE TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ BİR KRİZİN İÇİNDEYİZ

20 yıllık bir itidarın bıraktığı her türden çürümüşlük ve yozlaşma uzunca bir süre bizlere her bakımdan ağır bedeller ödetecektir. Bizim oluşacak yeni Yönetimden tek beklentimiz, toplum dinamiklerini oluşturan yapıların gelişmelerini ve güçlenmelerini önleyen, önündeki bütün yasakların kaldırılmasıdır. Bu yasakların kalkması ile birlikte ülkenin 75 yılı aşan çok partili siyasal yaşamı ve deneyimi kendi dinamikleri ile önüne çıkan engelleri aşacak yetenektedir. Yeter ki önüne hiç de adil ve ahlaki olmayan engeller çıkarılmasın.

İl Başkanlığını Sami Özdemir'in yaptığı Düzce SOL partinin Cumhuriyet sokakta bulunan il binasının açılışı yapıldı. Açılışa Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen de katıldı.

söylediği her gelişme nedeniyle yerleşik kurum, kurul ve onların işlemlerini sağlayan kuralları hızla çürüttüğü görülmektedir. Aslında iktidar bunu bilerek yapıyor. Yüksek kur, yüksek enflasyon, yüksek işsizlik, düşük ücret politikaları ülke düzeyinde gelir dağılımını hızla bozmuş, iktidar bu bozulan yapıyı bu çarpıklığı koruyan ve daha da bozulmasına neden olacak icraatları hızla uygulamaya koymaktan geri durmamaktadır. 20 yıldan beri iktidarını kesintisiz sürdüren bu yönetim, sanki bu duruma kendisi sebep olmamış gibi büyük bir pişkinlik ve vurdum duymazlıkla yol açtığı bu yıkımı kendisinin düzeltereğini söyleyebilmektedir. Seçim atmosferine girilen bu dönemde adete bir baskın girişimle Seçim Yasasını değiştirmiş, seçim güvenliğini, Temsilde Adalet /Yönetimde İstikrar ilkesine aykırı bir şekilde, geçmiş seçimlerde yapmış olduğu gibi 'atı alıp

Bizim açımızdan Ülkemizdeki siyaset manzarasına göz atacak olursak hiç de iç açıcı olmayan bir manzarayla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Ülkemiz adeta tarihinde görülmemiş bir krizle karşı karşıyadır. Adını bile telaffuz ederken zorlandığımız Kamuoyunda yaygın adıyla söyleyecek olursak TEK ADAM REJİMİ adeta günümüzde toplumun her alanında, siyasetten ekonomiye, eğitimin sağlığa, tarımdan sanayiye hemen her kurumun altını, içini boşaltmış Cumhuriyetin devlet ve toplumsal kategorideki bütün kurumlarının işleyişini ve ilişkilerini adeta kilitlemiş, tabiri caizse felç etmiştir. Yozlaşma o kadar derindir ki İktidar Kurumu iddia ettiği ve arkasında durduğunu



Üsküdarı geçme' derdine düşmüştü. Toplumun başta Siyaset Kurumları ve diğer Kamuoyu oluşturan bütün yapıları şu anda nerede ise işlemez durumdadır. Yasama Yürütme ve Yargı'da KUVVETLER AYRILIĞI ilkesi KUVVETLER BİRLİĞİ'ne dönüştürülmüştür. Devlet aygıtı Parti Devletine dönüşmüştür. Bu nedenle siyasi mahiyetteki toplantılar bile devlet kurumlarında(AKP İl Başkanları toplantısının SARAYDA düzenlenmesigibi) yapılmaya başlanmıştır. Biz bu ve benzeri adeta kangren haline gelen gelişmelere karşı diyoruz ki ülke düzeyinde sosyalistlerin güç odağı oluşturacak şekilde önlerindeki engelleri bir bir aşarak, çalışan emekçi halk eksenli bir örgütlenmeye çalışmaktır. Bu nedenle seçimlere kadar ve ondan sonra da yapılacak çok iş vardır. Siyasetin nabızı sadece siyasi partilerde atmamaktadır. Bir alt bileşen olarak Sendikalarda, Meslek Birlik ve Odalarında, Barolarda Kooperatiflerde azımsanmayacak sayıda bir kitlede, onların hak mücadelelerine karşı iktidarın göstermekte olduğu kayıtsızlık veya eleştiri uyarı ve beklentilerini dikkate almama ve ıskalama büyük bir sıkışmışlık yaratmaktadır.

Biz bu türden sıkışmışlıktan ve cendereden çıkış yolu olarak örgütlenmenin Sosyalist Solda bir güç ve inisiyatif birliği oluşturmasında görüyoruz. Birinci önceliğimiz bu ucube Yönetimden bir an önce kurtularak, normalleşmeye dönüşümü başlatacak olan, bu dönüşümde Cumhuriyet İttifakı dışındaki geniş bir kesimin topluma güven veren bir aday çıkararak ve onun kazanmasını sağlayacak çalışma yapmaktır. Elbetteki aşılacak bu yeni dönemde her şey 'güllük gülistanlık' olmayacaktır. 20 yıllık bir itidarın bıraktığı her türden çürümüşlük ve yozlaşma uzunca bir süre bizlere her bakımdan ağır bedeller ödetecektir. Bizim oluşacak yeni Yönetimden tek beklentimiz, toplum dinamiklerini oluşturan yapıların gelişmelerini ve güçlenmelerini önleyen, önündeki bütün yasakların kaldırılmasıdır. Bu yasakların kalkması ile birlikte ülkenin 75 yılı aşan çok partili siyasal yaşamı ve deneyimi kendi dinamikleri ile önüne çıkan engelleri aşacak yetenektedir. Yeter ki önüne hiç de adil ve ahlaki olmayan engeller çıkarılmasın.

Destek verin



daha güçlü olalım

5 aylık abone ücreti  
50 lira

Atila Gösterişli  
Halk Bankası  
TR96 0001 2009 3270 0001 0245 56

Bülten sayfalarında yer almak isteyen parti, sendika ve stk'lar için aylık abone bedeli ise 100 TL'dir

GSM: 0532 476 28 01  
atilla.gosterisli@hotmail.com